

Minder kerkgangers maar het kerkengidsje blijft populair

Van een onzer verslaggevers

■ WINSCHOTEN – 'Langs de oude Groninger kerken'. Zo luidde de titel van het boekje, dat in 1970 verscheen. Een reisgidsje, dat de lezer langs tientallen monumentale gebouwen voerde. Historica Ada van Deijk presenteerde zes jaar geleden een nieuwe en aangepaste versie en dat boekje 'Kerken in Groningen' is nu nog altijd populair. Dertig jaar na de eerste verschijning en met de secularisatie in volle gang blijft de vraag naar het boekje groot, zo meldt een woordvoester van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Door **Marcel Looden**

Die stichting was pas opgericht toen dat eerste boekje verscheen. Steensma was de schrijver, hij leidde de lezers met name langs Middeleeuwse kerken. Zijn boekje was overigens de eerste in een serie, waarin ook de oude kerken in

de andere provincies aan bod kwamen. Vele Groningers en bezoekers van elders trokken in de jaren erna langs de kerken, het boekje in de hand. Zes jaar geleden liet de toen 25-jarige stichting Ada van Deijk de nieuwe versie schrijven, met daarin zeventig kerken en niet alleen maar gebouwen van Middeleeuwse makelij.

Het reisgidsje viert zijn dertigste verjaardag en is nog altijd in trek. Een woordvoester van de Stichting Oude Groninger Kerken laat weten dat het boekje nog altijd wordt verkocht. Het aantal bezoekers van diensten lijkt steeds verder terug te lopen maar op eigen houtje het gebouw bekijken en erover lezen blijft kennelijk aantrekkelijk of wordt misschien zelfs nog aantrekkelijker. Het boekje nodigt ook uit om als reispartner mee te nemen. Hand- en buigzaam, zonder te veel ruimte in beslag te nemen. Van Deijk beschrijft zeventig kerken en begint in Aduard. Daar staat een voormalig klooster, dat nu als hervormde kerk dienst doet. Ze vertelt over

de historie, over de architectuur, over restauratiewerkzaamheden. Ze is zeer beknopt en gaat snel naar Appingedam. En zo wordt het alfabet afgewerkt. Natuurlijk moet de lezer-reiziger veel op het Hogeland op stap, want daar staan veel prachtige en oude kerken. Maar ook een juweeltje als het kerkje in Sellingen ontbreekt niet en natuurlijk worden er meer pagina's aan de stad Groningen gewijd.

Een overzicht van alle kerken in de provincie biedt het boekje niet. De kerkgebouwen in Winschoten ontbreken bijvoorbeeld, het kerkje in Finsterwolde ook. Het boekje pretendeert ook niet volledig te zijn en een bibliografie biedt de mogelijkheid tot verdere lezing.

De kerk in Zeerijp is de laatste, die Van Deijk onder de loep neemt. De lezer heeft er dan een mooie reis opzitten. Een reis, die na dertig jaar nog altijd populair blijkt te zijn en wellicht populairder wordt, als een tocht langs de glorie van het tweede millennium.



▲ De hervormde kerk in Zeerijp.