

Mien verdrait...

Hail daip
op bodem van mien haart
doar woont mien groot verdrait...
'k heb 't votstopt,
kold en vraid en haard!
Goa vot van mie, zee 'k
hail ver vot...
'k kin die ja nait bruken;
'k wil gain verdrait,
'k wil plezaaier,
biede wezen, laggen, zingen!
Blief doe mor lekker
hail daip vot,
zo hail daip op de bodem,
heurst... heurst?!?!?!
'k Wil die vergeten, vergeten,
vergeten....!

Mor noa n pooske is 't ter weer,
't let zok nait verdrieven,
't drift noar boven,
't ruiert, 't knoagt,
't schrient, 't vruit en 't vret...
den zuik ik 't duusterst houkje op,
gainaaine kin mie vinnen...
den schraif ik,
jank ik, aalmor hin,
van verdrait en van ellinde...

As 'k utschraifd bin
den is 't weer vot
en ligt 't weer glad vergeten,
alsof 't zok hail nait ruiert haar,
verstopt en kold
en vraid verloaten,
hail daip
op bodem van mien haart...

N. Sap-Akkerman,
Hoogezand.

12-11-77