

Henk Scholte is een gelukkig mens

'Vanaf 1980 woon ik in de stad Groningen. Maar in Stadskanaal ben ik geboren en opgegroeid. Mijn hart ligt er nog steeds. Schets mij maar als een veenkoloniale boer in de Groninger binnenstad. Die zijn jeugdherinneringen daar koestert om vervolgens terug te keren naar de grote stad.'

Henk Scholte, het 'geweten' van de muziekgroep Törf, spreekt met overtuiging. Hij leeft met een stukje verleden dat hem dierbaar is en dat ieder die de jaren zestig in die streek bewust beleefde kent. "Denk ik aan Stadskanaal, dan zie ik meteen die imposante colonne van wel veertig busen met weer een ploeg arbeiders van Philips. Philips was met ons gezin verweven. Mijn

vader werkte er als arbeider, ons huis stond op een steenworp afstand van de fabriek."

Törf - het volksmuziekgezelschap waar hij al een dikke



Henk Scholte: doorzetter

twintig jaar mee bezig ben en waarbij hij zanger is, is zijn passie. Törf richtte zich vooral in de beginjaren zuiver op de folk als muzikale richting. "We traden veel op, ook in het buitenland, met toernee's in Ierland, Engeland, Italië en Denemarken. Daarnaast heb ik altijd veel tijd in het zogeheten veldwerk geïnvesteerd. Naar achtergronden gezocht."

Törf richt zich nu veel op bewerkingen van Groninger literair getinte teksten. Vorig jaar kreeg de groep daarvoor de Knelis ter Laanprijs. Die wordt elk jaar toegekend aan personen of organisaties die zich sterk hebben gemaakt voor de promotie van de streektaal.

Medio mei komt er een nieuwe cd van Törf uit - gebaseerd

op een boek met muziek - begin vorige eeuw geschreven door schoolmeester Beukema uit Leens. "Wij hebben die liedjes bewerkt, er internationale arrangementen aan gegeven. Maar alleen de basis is al zó mooi. Je kunt je niet voorstellen dat die liedjes anderhalve eeuw oud zijn."

Een gepassioneerd mens, die Scholte. We noemen zijn idee voor het opzetten van het Groninger literaire tijdschrift Krödde dat in korte tijd het literaire klimaat binnen de streektaalwereld een klankbord heeft gegeven. En hij weet het zeker: "Ik ben een gelukkig mens, met ups en downs natuurlijk. Maar ik ben een Leeuw. Dat zijn doorzetters." *NvN 21-4-98*