

Wie hoorde ooit van Bouwman, de 'reus van Ezinge'?

Meidengeestdrift voor den Thesinger reus Bouwman, 2,20 meter lang, die Groningen terzijde liet, om zich naar Amsterdam te begeven en zich daar te laten bekijken.

(Rien ne manque à sa gloire; il manquait à la nôtre.)

(Er is niets mis met zijn glorie, maar iets met de onze)

L' Académie Française.

O Thesinger, o held van twee een vijfde meter!

Ik min u met een vuur, een vuur het kan niet heeter!

Uw dierbre lengte zet mijn ziel in laaien gloed,

En 'k leg mijn meidenhart, o paal! aan uw voet.

Gun dat ik u beklim! of, aangebeden toren

.Dat 'k op een ladder u mijn liefde lisp in de ooren,

Tot loon waarvoor 'k u ham met eieren, spek en worst,

Is 't volk van honk, offreer, en Pilsener voor den dorst.

Ai, sla dan toe! Verzet uw stelten, lange Bouwman

En wees mijn hartelap; of ik verga van rouw, man!

1899 = Uit: Kuitert G.B. Oud en Nieuw / grepen en groepen, Groningen 1903.

Het bovenstaand - min of meer erotisch lied - dook Henk Scholte (van de muziekgroep Törf) op in de archieven. Henk zal met het lied ongetwijfeld zijn muzikale bedoelingen hebben, maar daar gaat het nu even niet om. Het lied is een verwijzing naar een reus die blijkbaar ooit in Ezinge moet hebben gewoond en die in de stad Groningen eveneens een bekende verschijning was. Henk Scholte weet er eigenlijk niet meer over te vertellen dan dat hij het lied heeft opgedui-

keld en ook de Groninger encyclopedieën (zowel die van K. ter Laan als de Nieuwe Groninger, die een jaar geleden uitkwam) vertellen er niets over.

Het kan natuurlijk zijn dat de 'reus van Ezinge' alleen bestond in de volksbeleving. Dat er een grote man leefde in het dorp en dat de verhalen over hem in de loop der jaren mooier en mooier werden. Totdat er uiteindelijk een lied over het fenomeen (dat blijkbaar door de vrouwen) werd aanbeden) werd gemaakt.

Maar de kans bestaat eveneens dat er inderdaad een 'reus van Ezinge' is geweest. Net zoals, halverwege de vorige eeuw, in de jaren dertig, veertig en vijftig er een 'reus van Rotterdam' bestond. Een man die zich - evenals de reus in het lied - liet bewonderen als een soort wereldwonder.

Hoe het ook zij, als er iets bekend is over de reus, dan moet

het wel de plaats zijn waar hij heeft gewoond, Ezinge. En wellicht ook in de stad Groningen, waar de man - volgens de verhalen - een bezienswaardigheid was. Later trok hij naar Amsterdam, waar hij een slaatje uit zijn lengte probeerde te slaan door zich als een soort kermisattractie te laten bekijken. Blijkens het gedicht heette de man Bouwman.

Wie zijn er nieuwsgierig na of iemand van onze lezers ooit heeft gehoord van deze Bouwman, de 'reus van Ezinge'? Ook zouden we graag willen weten wanneer deze 'reus' dan moet hebben geleefd. Mensen die er meer over weten vragen we vriendelijk ons te bellen (050-5844146) of te schrijven. De bedoeling is Törf-zanger Henk Scholte enige achtergrondinformatie te verschaffen bij het lied dat hij ongetwijfeld op een of ander podium ten gehore zal brengen.



Henk Scholte: opgedoken in een oud liedboek, een vers over 'de reus van Ezinge.

Nvbn 21-11-00