



Erik-Jan Versol aan de zijkant van zijn Paalkoepel aan het Paterswoldsemeer. "Ik heb wel eens gehoord dat de beschoeiing hier is opgebouwd met puin van de Grote Markt toen de noordwand in de dagen van de bevrijding van de stad medio april '45 kapotgeschoten werd." © JAN WILLEM VAN VLIET

De Paalkoepel ooit theehuis fabrikantenfamilie Scholten

De De Paalkoepel aan de Meerweg in Haren, het voormalige theehuis dat Jan Evert Scholten in 1908 aan de grintweg (toen nog Kustweg geheten) tussen Haren en Paterswolde liet bouwen. Zijn familie, vrienden en andere bevoorrechten kwamen er zich op de zondagen verpozen, genietend van het fraaie uitzicht over het meer en dronken ook wat anders dan alleen thee. Jan Evert Scholten (1819 - 1918 en zoon van Willem Albert Scholten die de grondlegger was van een groot industrieel imperium) had er een uitstekende wijnkelder, hoewel hij buitenshuis een verwoed drankbestrijder was...

Tot aan het eind van de jaren zestig behoorde het opvallende buitenhuis - gebouwd op 25 palen - aan de nakomelingen van Jan Evert Scholten (de familie Oving-Scholten) die het lieten verfraaien door onder meer in Jugendstil-motie-

ven geëtste vensters aan te laten brengen in de forse toegangsdeuren. Tussen '70 en '83 trad er evenwel ernstig verval op. Omringd door woekerdend struikgewas en bomen bleek het in de zeventiger jaren nog slechts toegankelijk voor een enkele ondernemend durfal.

Maar er braken betere tijden aan toen het Meerschap Paterswolde in '83 de Stichting Paalkoepel oprichtte en met steun van de overheid, particulieren en stichtingen het verval werd tegengegaan. Medio '84 werd het café-restaurant De Paalkoepel voor het publiek geopend en twaalf jaar later besloot beheerder Erik-Jan Versol het restaurant te kopen en aan de achterzijde met zo'n 130 vierkante meter uit te breiden.

Versol heeft er sinds vorige maand een nieuwe, aardige uitbreiding bij. Direct naast de paalkoepel heeft-ie een eigen haventje laten aanleggen met aanlegsteigers van 22 meter en

20 meter lang waar zeilers tijdens hun vaarten op het Paterswoldsemeer voor een dronk en een hap kunnen afmeren. Dat is het begin, want Versol wil in de nabije toekomst ook wat gaan doen met de uitgebreide groenstroken aan weerszijden van zijn Paalkoepel.

Versol: "Ik krijg nogal wat zeilboten aan het houten terras dat ik achter De Koepel heb. Dat heb ik in '97 laten bouwen als aanvulling op de vaste ruimte die ik heb voor de (trouw)partijen, bijeenkomsten van het bedrijfsleven en andere manifestaties. Ik heb toen meteen bouwtekeningen laten maken van een haventje aan de achterkant en zijkant. Nu is het er dan eindelijk van gekomen. Veel partijen doen wat met boottochten op het meer en op die manier kunnen we het wat eenvoudiger combineren. Ik kan er nu ook gemakkelijker mijn twee waterfietssen onderbrengen."

Nvhn 12-6-01