



Het schrijverscollectief „de kleine K” heft het glas met het personeel van drukkerij Sikkema op de verschijning van „Droom te koop”.

Droom te koop: 108 sprookjes uit Groningen

(Van onze redactie in Groningen)
Bij drukkerij Sikkema te Warffum is

het uitkomen gevierd van het sprookjesboek „Droom te koop” van schrijverscollectief „de kleine k” en uitgeverij Holmsterland.

„Droom te koop” bevat 108 sprookjes en andere fantasieën zoals ze op het ogenblik de ronde doen in Groningen. „De kleine k” vindt dat de vrije fantasie veel te weinig kans krijgt in de samenleving, en ze hoopt met haar sprookjes de lezers te laten zien dat eigen fantasieën veel lekkerder zijn dan bijvoorbeeld die van de „STER”. Dat staat in een verklaring van „de kleine k”.

Het is een dik bladerboek geworden: van 200 bladzijden. Mensen uit verschillende kringen reageerden op advertenties in streekbladen. En van de medewerkers van de vorige uitgave van „de kleine k”, het anekdotenboek „Groninger Koek”, werkten velen ook deze keer weer mee. Via hen kwamen er ook veel nieuwe vertellers en tekenaars bij.

„Droom te koop” bestaat uit drie delen. Deel één bevat folkloristische verhalen, oude overleveringen die meestal nogal realistisch zijn, en vaak in het Gronings opgeschreven. Bijvoorbeeld „Doalder dei nooit op wer” over een oude ontslagen soldaat die met een list de daalder die je steeds opnieuw kunt uitgeven, aan een heks weet te ontfutselen. Deel twee bestaat uit fantasie-sprookjes vol prinsessen, kikkers, hobbits, vliegende paarden en vrije vlinders. En in deel drie staan meer actuele verhalen, zoals het bittere sprookje over Portugal met de titel „Hoe de Neushoorns en de Mieren de Vrijheid brachten en de Apen haar weer te grabbel goiden”.