

Dichter Koos Schuur

De in 1915 in Veendam geboren dichter Koos Schuur schreef al in zijn HBS-tijd in Veendam gedichten voor het schoolblad. In 1938 plaatste hij zijn eerste gedicht in het letterkundig tijdschrift 'Den Gulden Winckel'. Nadat hij zeven jaar als journalist bij de Noord-Ooster had gewerkt, vertrok hij in 1942 naar Amsterdam. Een jaar later publiceerde hij in Amsterdam

het gedicht 'Novemberland', waarin hij zijn verbondenheid met het Groningerland tot uitdrukking bracht. Na een aantal jaren in Australië te hebben gewoond kwam hij in 1963 weer in Nederland om te gaan werken voor de uitgeverij De Bezige Bij, waar hij ook al eerder actief was. Koos Schuur overleed in 1995 in Almere. Vijf jaar voor zijn dood werd zijn laatste gedichtenbundel Signalen gepubliceerd.

EURO JN 25-11-98