

Gedicht voor Ede Staal

Johan Pol uit Farmsum was zaterdag aanwezig bij de onthulling van het monument voor Ede Staal op de dijk bij het Eemshotel in Delfzijl. Hij schreef een gedicht over de onthulling van het monument en zegt dat hij daarmee de gevoelens van de bevolking van Delfzijl heeft trachten te vertolken. De heer John Lambeck uit Oosterwijtwerd droeg het gedicht zaterdag voor tijdens de onthulling voor.

Het is het eerste gedicht van de heer Pol in het Groninger dialect. Volgend jaar komt er van hem een dichtbundel uit bij Profiel in Bedum. Ook het gedicht over het monument zal daarin worden opgenomen.

Een monument veur Ede Staal

Een monument veur Ede Staal
Staait stoef bie ons op diek.
Het sprek de woorden van zien toal,
Weerbaarsteg, waarm en riek;
Een kunstwaark vol mit symboliek
Vertelt hier zien verhoal,
Een monument veur Ede
Staait in Delfziel op diek.

Hai zong van donker en van licht,
Het torentje van Spiek
En wos der is een tied van goan,
Te vroug kreeg hai geliek.
Zo kwam een énd aan zien bestoan,
Wat blijft is zien meziek,
Een monument veur Ede
Staait in Delfziel op diek.

Nichise 17 12 07