

# 'Ede Staal mikte graag op kerkganger'

van onze redactie muziek

**NIJKERKERVEEN** - „Ede Staal nam de kerkgangers graag op de hak. Vooral als het om de regeltjes en hokjes ging die zij erop na hielden. Maar hij spotte mijns inziens nooit met het geloof of de kerk zelf”, zegt Henk van Middelaar. De radiomaker en leraar Nederlands publiceerde onlangs *Geef mie die nacht. Ede Staal, een biografie*.

In dat boek schetst hij het leven van de Groningse liedjesdichter Ede Staal (1941-1986), die pas drie jaar voor zijn dood met optreden begon, al longkanker had bij het maken van zijn debuutplaat en zijn tweede niet meer meemaakte.

„Hij was niet gelovig, maar ook geen atheïst. Hij was een agnost die het niet voor onmogelijk hield dat er meer was tussen aarde en hemel, maar ervan uitging dat God onkenbaar was”, zegt Van Middelaar.

„Ede Staal had grootouders die vrijzinnig hervormd waren. In Leens stond dat praktisch gelijk aan 'openbaar' zijn. Hij keek met gefronste wenkbrauwen naar leeftijdgenoten die op zondag opeens niets mochten en ieder naar een andere kerk gingen.” Als student leerde Ede Staal Eric

Cossee kennen. Die is nu remonstrants predikant in Rotterdam en een collega van Welmet Huidig-van Doesburgh, de predikante die de uitvaart van koningin Juliana verzorgde. Een dag per week doceert hij kerkgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.

## Zachtmoedig man

„Ede Staal en ik leerden elkaar kennen tijdens een conferentie over Israël, toen net de Zesdaagse Oorlog uitbrak. Ik was er als theoloog, hij vanwege zijn politieke betrokkenheid. We werden vrienden. Ik kwam bij hem thuis toen hij uit een opgeheven evangelisatiegebouwtje in Kibbelgaarn bij Veendam een orgeltje en een kerkbank had gehaald. 'Nou moet je ook preken, Eric', zei hij. Ik heb dat toen geïmproviseerd op basis van Psalm 25. Daar was geen ironie bij. Hij luisterde, stelde vragen en we gingen samen eens naar de Vrije Evangelische Kerk. Als anderen hem daarop aanspraken, dook hij weer weg met een sneer: 'Ik moet gered worden'. Ede was een zachtmoedig man met sterke filosofische interesse. Hij zou nooit mensen in hun overtuiging willen kwetsen. Hij leek op zijn moeder, zijn vader was een trotser, harder mens.”

**katern pagina 5: 'NSB-verleden vader sleutel tot Ede Staal'**