

Tober zingt Staal

Hoor ik dat goed, mankeert er iets aan de oortjes? Ik twijfelde een moment, maar wist het opeens zeker: Ronnie Tober zingt Ede Staal!

Op de radio passeerde 't *Het nooit zo donker west...* ('t *Is nog nooit zo donker geweest...*), een van de onvergetelijke Groninger chansons van Ede Staal. Het lied dat voor velen nog steeds staat voor wat Ede Staal betekende. Ditmaal echter uiteraard in het Nederlands. Hetzelfde thema: probeer te relativeren als je in de puree zit, probeer de aardige kanten in de gaten te houden. En Tober, sinds dertig jaar bekend van vele hitjes (*Geef die rozen aan Sandra*, enz.) houdt het mooi in stand. Reken maar dat Staal gevoelig ligt. Geen Groninger heeft met deze vertolking problemen, denk ik.



Ronnie Tober

Nvh N
19-9-98