

# Alweer fotoboekje van oud-Stadskanaal

W.C.  
4 dec. '80

(Van één onzer redacteuren)

Bij de niet te stuiten „Europese Bibliotheek“ in Zaltbommel is alweer een boekje met oude ansichten uit Stadskanaal in vroeger dagen van de persen gerold. Schrijver is de heer W.H. v.d. Ploeg, die ook het eerste deel voor zijn rekening nam. Het boekje bevat louter Stadskanaalster foto's; andere, gemaakt in de gehele gemeente, komen in de uitgave niet voor. Voor de 77 foto's met verklarende tekst betaalt de koper f. 27.25. De vraag naar dit soort werkjes is nog altijd groot, aldus v.d. Ploeg in een inleiding.

Twee foto's uit „Stadskanaal in oude ansichten, deel 2. Links: „Toen de hbs werd geopend, was er slechts een smalle brug over het kanaal. Daar moesten de leerlingen

over als ze naar school gingen. Het duurde dan ook niet lang of de voetbrug werd vervangen door een ordentelijke brug, die het ongeveer 40 jaar lang heeft volgehouden. Op deze foto uit 1926 staat Dieters, de brugwachter van het „gemaintehuus-draaigie“. Foto rechts: „Met de bouw van de watertoren bij de Eerste Afdraai werd een begin gemaakt op 26 januari 1935. Op 3 april 1936 was het karwei geklaard. De aannemers, de firma's Kool en Wildeboer, hadden toen 566.000 stenen en 625 kubieke meter beton verwerkt in de toren. De toren werd 42.76 meter hoog, vanaf het maaiveld gemeten, dat 7.10 meter boven N.A.P. ligt.

De inhoud van het bassing is 940 kubieke meter.”

