

Dominee schrijft over Tange-Alteveer

Door Harry Wubs

TANGE-ALTEVEER ■ Ds. Jan Seinen is de naam en hoewel hij er al jaren geleden weer vertrok is hij in Tange-Alteveer nog altijd iemand. Ooit beloofde hij zijn plaatsgenoten een boek over de plaats te schrijven. Aan die belofte heeft de predikant - inmiddels met emeritaat - zich gehouden.

In augustus verschijnt bij uitgeverij Cedrus in Bedum *Tange-Alteveer en het zendingsveld*. Daarin beschrijft hij de levensverhalen van vier evangelisten die in de plaats hebben gewerkt sinds het ontstaan van het dorp. Ook belicht hij het opvallend feit dat uitgerekend vanuit de kleine hervormde gemeente in Tange-Alteveer maar liefst zes personen vertrokken naar de zendingsvelden in het voormalig Nederlands-Indië en Afrika. "Hoe dat kan?

Ik heb er geen verklaring voor, maar het is wel opzienbarend voor zo'n kleine gemeente", zegt de oud-predikant van Tange-Alteveer (1968-1974), die nu in het Overijsselse Vroomshoop woont.

Bromfiets

Eind jaren zestig was ds. Jan Seinen de dominee die nogal van zich deed spreken. Niet alleen de kerkelijke zaken boeiden hem, maar ook wereldse. Zo zette hij zich in voor de verbetering van de Beumesweg, die zich destijds in een slechte staat bevond. Hij haalde het nieuws in die dagen door op zijn bromfiets van dezelfde weg te stuiteren en serieus gewond te raken.

Nee, over dat soort persoonlijke ervaringen in Tange-Alteveer gaat zijn boek niet. Daarin gaat ds. Seinen vooral in, zegt hij, op de kerkelijke aspecten in de historie van

het dorp Zoals op de persoon van de evangelist W.C. Lodder. "Hij wilde", zegt Seinen, "naar de meest goddeloze plaats in Nederland". Hij wist niet waar dat was, maar het bleek Alteveer te zijn. "Ik hoorde dat van een kleindochter van de evangelist". Het is een herinnering uit de tijd dat de vervening nog volop gaande was, de turfgravers er werkten, de armoede en het drankmisbruik groot waren en het mes soms snel getrokken. De anarchie kraaide er koning. Temidden van dat ruwe volk moest Lodder - en later zijn opvolgers Asmus en Van der Pauw en Van Oostende - zijn werk doen.

Over hen gaat het boek. Ds. Seinen sprak met kinderen en kleinkinderen van de evangelisten. Dat deed hij ook met de nazaten van de zendingswerkers en met mensen die hen hebben gekend.

15.5.01