

'Gronings een prachtig taaltje'

Nuh
N
13-11-92

Van een onzer verslaggevers

WINSCHOTEN — Zijn ondernemersgeest, zijn creativiteit en zijn ongebreidelde liefde voor de 'Grunniger Toal' brachten de Winschoter B. van Vondel ertoe om enkele maanden geleden een kleine uitgeverij te stichten en met de uitgifte van ansichten, verjaardags- en jaarkalenders te beginnen.

"Ik vind het een prachtig taaltje. Een Groninger moet zich daar niet voor schamen, waarom? Ik vind het machtig mooi als het Gronings onder de mensen komt. Voor de poen doe ik het niet en het is ook niet zo dat ik er kapitalen mee verdien. De belasting weet mij natuurlijk ook te vinden, want ik heb er nog een volledige baan naast, bij drukkerij Van Zonneveld in Winschoten. Ja, daar worden de kaarten ook gedrukt. Daarover heb ik bepaalde zakelijke afspraken gemaakt



■ B. VAN VONDEL
..prachtig taaltje..

met mijn baas. Ja, want ik wil mijn werk en deze hobby streng gescheiden houden. Van de eerste winst heb ik in elk geval een

fax-apparaat en een tweedehands printer voor mijn computer gekocht."

De Winschoter zegt dat zijn gedachtenkronkel een enorme vlucht neemt. Hij krijgt vele telefoontjes van mensen die reageren of nog wel een spreuk of kreet weten, die aardig zou kunnen zijn voor een ansicht. "Het gebeurt regelmatig dat wij 's morgens een pakketje in de stad Groningen afleveren en dat die winkelier 's middags alweer aan de telefoon hangt om opnieuw een bestelling te plaatsen. En de mensen lachen zich vaak een deuk als zij in een winkel de teksten lezen. Ik weet dat er massa's van deze kaarten naar het Westen van het land gaan. Voorlopig kan ik qua mogelijkheden nog volop uit de voeten. Ik krijg adviezen van Jan J. Boer uit Ommelandewijk en die heeft een boekje uitgegeven met 8.000 spreekwoorden, dus wat dat be-

treft maak ik mij voorlopig geen zorgen."

De uitgever maakt lange dagen. Naast zijn baan steekt hij in deze 'hobby' ook nog eens 45 tot 50 uur per week. "Ik ben regelmatig tot drie uur 's nachts aan de slag, maar het geeft mij een fijn gevoel als er goed verkocht wordt. Ik heb nog vele pijlen op mijn boog. Zo is het mijn hartewens om ooit nog eens de gedichten van mijn vader en mijn opa te bundelen. Die schreven echt prachtig. Ik heb hun hele archief op zolder liggen, dus ik zal het er binnenkort eens met mijn familie over hebben."

O ja, wat die ansichten betreft, heeft Van Vondel overal aan gedacht. In het hoekje waar de postzegel moet worden geplakt staat: 'Nait te min op plakken.' Als er eentje blij zal zijn met deze opmerking, dan moet dat wel de PTT zijn.