

Uitgever Bert van Vondel 'Man van 't Jaar 1992'

De 'witte rook' kwam afgelopen woensdag uit de schoorsteen van het redactielokaal van Dit'n en Dat'n. Zo hier en daar informeerde een aantal mensen al voorzichtig naar de verkiezing van de 'Man van 't Jaar', zoals die traditiegetrouw tijdens de laatste zaterdag van het kalenderjaar wordt gepresenteerd in deze rubriek. Vorige winnaars, maar ook mensen die graag wel eens winnaar zouden willen worden. Wie het is geworden?

Bert van Vondel uit Winschoten. De eigenaar van de "Tellerliker Oetgeverij", die sinds de afgelopen zomer (geheel in zijn vrije tijd) danig aan de weg timmert met de uitgifte van onder meer tientallen prentbriefkaarten en kalenders in het Grunneger dialect. De ster van Van Vondel is rijzende, de ansichten worden bij bosjes ver-

kocht en de prachtige jaarkalender 1993 is op een enkel exemplaar na volledig uitverkocht. Gelet op zijn zeer positieve bijdrage aan het instandhouden van de (Oost-)Groninger cultuur, is Van Vondel een uitgelezen kandidaat om te worden genomineerd als Man van 't Jaar.

De uitgever zelf stond compleet paf toen verslaggever René Otterloo, plaatsvervangend chef van de editie Oost-Groningen van deze krant, hem afgelopen donderdagavond bezocht aan de Burgemeester Schönfeldsingel in Winschoten. "Ik vind het fantastisch, hier had ik nooit op gerekend," kraaide Van Vondel het uit. Toevallig waren alle medewerkers van zijn uitgeverij die avond ook aanwezig, omdat ze donderdags altijd bij elkaar komen.



■ Verslaggever René Otterloo overhandigt Bert van Vondel de 'versierselen' (een bos bloemen en iets onder de kurk) die horen bij de verkiezing van Man van 't Jaar. Op de achtergrond de medewerkers van de uitgeverij: v.l.n.r. Brenda Westers, Bert Huizinga, Yvonne Hazenborg, Herman Mulder en Elly Arnoldus.

© Hans Banus