

# Honderdste dialectkaartje van Winschoter uitgeverij

**H**oeveel er de afgelopen jaren van de hand zijn gegaan, weet hij niet, maar het zijn er zeker vele tienduizenden geweest. Ze, die karakteristieke dialectkaartjes met Grunneger teksten van Oetgeverij Tellerlikker in Winschoten, zijn in elk geval naar alle uithoeken van ons land verzonden.

De creaties van Bert van Vondel zullen in pakweg Terneuzen, Tilburg, Tiel, het Tukerland, Twello en misschien in Tynaarlo met gefronste wenkbrauwen zijn gelezen, maar dat is ongetwijfeld één van de bijbedoelingen geweest van de Winschoter uitgever. Vorige maand verscheen het honderdste kaartje in de collectie en dat is iets waar Van Vondel best trots op is. Tijd om lang stil te staan bij deze

mijlpaal had 'ie echter niet, want de wervelwind uit Winschoot is met zijn gedachten alweer bij andere zaken.

Wie dacht dat het met de uitgifte van dialectkaartjes om een kortstondige rage zou gaan, heeft het flink mis gehad. De verzamelwoede (ook al) en het verzenden van de kaartjes gaat onverminderd door. Vandaag de dag sieren de kaartjes in een fraaie vierkleurendruk de verkooprekken, daar waar het in het begin nog om eenvoudige zwartwit uitvoeringen ging. De uitvoering ervan is een stuk mooier geworden, de teksten zijn van een onverminderde originaliteit. Zoals: 'Khebdi-tiednaitzain' (loast ains wat van die uren). het is één van de kaartjes waarmee Oetgeve-

rij Tellerlikker op pad gaat naar de 200-ste.

Los van alle lol, wat toch gepaard gaat met het verzenden van en het ontvangen van deze kolderieke kaartjes, gaat Van Vondel -als probeerseltje- ook op de wat chiquere toer. Kersten nieuwjaarskaartjes met een eenvoudige tekst, een mooi tekeningetje (van John Ridder uit Warffum) en een enveloppe er om. Het is de bedoeling dat ook deze kaartjes gretig aftrek gaan vinden, net als de ook alweer in de winkel gereedliggende Grunneger Joarkalender 1995 en de Grunneger Verjoardagkalender. Beide kalenders zijn geheel nieuw van uitvoering en haast lijkt geboden van de vorige uitgave van de jaarkalender was al ver voor de kerstdagen schoon uitverkocht.

zo'n kop... en tóch nog gain

# 100?

(felesiteerd)



■ Het honderdste kaartje.