



■ Bert van Vondel tussen enkele van zijn streektoalkaarten.

*Creatieve Winschoter bijt zich vast in eigen cultuur*

## HEST DOE AL EEN STREEKTOALKOART ONTVANGEN?

**WINSCHOTEN-** We hebben ze allemaal wel eens zien staan in de rekken van de kiosk. Opvallend vrolijk gekleurde kaarten met pakkende spreuken in onze eigen streektaal. De bedenker van 'De Groeten Oet Grunnen', 'Het Verhoeskoartje' en 'De Traauwkoart' schoot midden in de roos met zijn originele idee. Want steeds meer mensen plakken een postzegel op een van zijn zelfgemaakte kaarten en sturen die toe aan vrienden en andere relaties.

Bert van Vondel is de grote man achter het geheel. In zijn bedrijfje in Winschoten is hij zowel zijn eigen directeur, koffiejuf en bedenker van de ruim 140 kaarten en vele (ver)jaar(s)kalenders die zijn uitgeverij Tellerlikker (de bijnaam van een Winschoter) in zijn korte bestaan heeft geproduceerd.

Enige jaren geleden werd graficus Bert van Vondel in het 'verre' Utrecht door toenmalige collega's meerdere keren gewezen op het feit dat hij afkomstig is uit een provincie dat letterlijk en figuurlijk ver bij hen vandaan ligt. Bert werd aangesproken als zijnde 'de boer' en overdreven geduid op zijn accent, gedane uitspraken en zijn andere manier van denken. De uitspraak van de C.v.d.K. de heer Henk Vonhoff "Gronings is een spraakgebrek" deed Bert destemmer beseffen dat hij zuinig moest zijn op z'n eigen cultuur. Hij ging zich er dan ook steeds meer in vastbijten en besloot uiteindelijk terug te verhuizen naar zijn eigen streek. En toen...

Op veelvuldig verzoek van een Groningse collega ontwierp Bert een ver-

huiskaartje en schreef er als grap een dialecttekst op. Deze vinding werd zo enthousiast ontvangen dat Bert in zijn vrije tijd meer van dat soort kaarten ging drukken. Bert: "Het was puur een vorm van vrijetijdsbesteding. Naast mijn dagelijkse werkzaamheden bij mijn baas ontwierp ik met zekere regelmaat streektoalkaartjes in de garage achter mijn huis."

Toen Bert een jaar geleden van zijn werkgever te horen kreeg dat hij 'over' was, ging de creatieveling uit Winschoten niet bij de pakken neerzitten maar stortte zich voor 200% op zijn hobby. En met succes. Bijna elk zichzelf respecterende boekhandel, kiosk of warenhuis in het noorden des lands heeft zijn kaartjes in de verkoop. Door beschikking over meer tijd werden de plannen verder ontwikkeld en kregen de kaartjes voet aan de grond in Drenthe, de Achterhoek, Salland, Twente en de omstreken van Stellingwerf. Uiteraard bevatten die stuk voor stuk teksten in hun eigen streektaal met toepasselijke tekeningen. Hetzelfde gebeurde met verschillende soorten kalenders. De vraag naar deze bijzondere drukwerkjes neemt met de week toe. Ook vanuit het buitenland ontvangt Bert menig verzoek om nieuwe exemplaren toe te sturen. De creaties van uitgeverij Tellerlikker hebben hun weg reeds gevonden naar diverse Europese landen, Amerika, China en Australië. "Blijkbaar verblijven er ontzettend veel Nederlanders in verre oorden die zich nauw verbonden voelen met hun geboortestreek. Velen van hen ontvangen van vrienden en familie dialectpost.

Ook de jongens in gebieden als Bosnië worden regelmatig voorzien van dergelijke kaarten. En dat is toch schitterend? Dat geeft mij echt een kick."

De belangstelling voor streektoalkaarten is zoals reeds gezegd bijzonder groot. Er zijn zelfs mensen die ze verzamelen en wekelijks de nieuwste exemplaren kopen.

Met de feestdagen in aantocht is voor Bert een drukke periode begonnen. Naast kerst- en nieuwjaarskaarten heeft de uitgeverij ook sinterklaaskaarten in omloop gebracht. Verder kan iedereen zijn of haar persoonlijke wensen bekend maken en bestellen. Bert: "Ik heb mensen hier gehad die met vakantie naar Corfu gingen. Maar om zo'n gewoon vakantiekaartje te sturen leek hen niet veel, vandaar dat ze met het idee kwamen om die vooraf in het Drents te laten maken. Ik ben toen gaan ontwerpen en heb in Griekse stijl en Drents dialect een ansicht gemaakt. De reacties waren grandioos."

Uitgeverij Tellerlikker drukt naast ansichtkaarten en kalenders onder meer trouwkaarten, verjaardagskaarten, geboortekaarten, stickers en zeer binnenkort ook streektaalposters.

Door nauwe samenwerking met Drukkerij Bos in Winschoten is het Bert gelukt om zijn bedrijfje verder te blijven ontplooiën, met als einddoel een volwaardige drukkerij. Bert: "Naast de streektaal-attributen gaan wij ons ook richten op de wens van bedrijven. Dus ook voor een nieuwe huisstijl, visitekaartjes en briefpapier is men bij ons aan het juiste adres. Wij, door de drukke werkzaamheden heeft het bedrijfje zich met een aantal mensen weten uit te breiden, zetten er ons volledig in en kunnen dan ook een optimale kwaliteit garanderen," aldus Bert van Vondel.

Uitgeverij Tellerlikker is gevestigd aan De Venne 169 in Winschoten, tel. 05970-24125.