

Scoren

met het streekblad

De ontwikkelingen van De Tellerliker zijn in Het Streekblad te lezen

WINSCHOTEN- Drukkerij De Tellerliker startte een kleine vijf jaar geleden in een piepklein pandje aan De Venne. Het enige personeelslid was initiatiefnemer Bert van Vondel. Directeur, drukker, koffiejuif, werkster, Bert was en is nog steeds van alle markten thuis. Maar De Tellerliker is wel veranderd. Twee jaar geleden verhuisde het bedrijfje naar de rotonde waar Van Vondel een drukkerij overnam en zich buiten de dialectkaartjes, kalenders etcetera ging richten op handelsdrukkerwerk. Hiervoor heeft hij inmiddels hulp ingeroepen van tien vakmensen.

Om publiciteit te krijgen verkoos Bert van Vondel Het Streekblad om in te adverteren. Bert: "In het begin was het belangrijk dat de mensen wisten dat ik ergens verscholen tussen bedrijven aan De Venne kaartje in het Gronings maakte. Mijn voornaamste doel was om twee

maanden te overleven., Adverteren is dan noodzaak. Je moet naamsbekendheid krijgen."

En naamsbekendheid heeft hij gekregen. Tot aan Limburg is men op de hoogte van de verrichtingen van het 'kleine' Winschoter drukkerijtje. Maar De Tellerliker doet meer dan kaartjes drukken alleen. "Uiteraard," aldus Bert. "Maar dat kan men wekelijks in Het Streekblad lezen."

De Tellerliker is ook hèt adres voor handelsdrukkerwerk. Eigenlijk heeft Bert het daarmee momenteel nog drukker dan het produceren van kaartjes, en dat komt omdat veel van zijn klanten uit de wijde regio komen, zo laat Bert van Vondel weten. "Je zou het het verspreidingsgebied van Het Streekblad kunnen noemen. En dat is geen toeval."

Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen van De Tellerliker doet er goed aan om Het Streekblad te lezen.



Bert van Vondel: "De Tellerliker doet meer dan het drukken van dialectkaartjes." (foto: Richard Riemeijer)