

'Eindelijk weer ruimte in m'n hoofd'

WINSCHOTEN- De Tellerlikker gaat verhuizen. Niet het karakteristieke bronzen beeld van kunstenaar Toos Hage-naars dat pontificaal voor de Klinker staat maar de uitgeverij met dezelfde naam. Na zes jaar verruult geestelijk vader en drijvende kracht Bert van Vondel Winschoten voor Heiligerlee. Met enige tegenzin want Winschoten is en blijft zijn stad. Maar Heiligerlee heeft de faciliteiten die de uitgever op dit moment zo hard nodig heeft. De drukkerij van de Tellerlikker blijft gevestigd aan het Oldambtplein maar krijgt een andere eigenaar. Van Vondel gaat zich volledig richten op de uitgeverij en de distributie van (andermans) handel.

DOOR

Monique van Dulmen

Met pijn in het hart verlaat Bert van Vondel Winschoten. De keus om de drukkerij te verkopen is gemaakt is met gezond verstand, want "nog twee jaar op de oude voet doorgaan en ik ben er niet meer", aldus Van Vondel. Voor de uitgeverij was in Winschoten geen geschikte plek te vinden.

Het eenmansbedrijfje dat de Winschoter in de achterkamer van zijn huis startte, groeide in zes jaar tijd uit tot een florierend bedrijf dat diverse arbeidsplaatsen schepte en Winschoten op de kaart zette. Hiervoor ontving Bert van Vondel ooit de Johan Poppensprijs. Vier jaar geleden besloot de voormalig vormgever van Zonneveld Druk, het bedrijf Bos - ook een drukkerij - over te nemen. Het ging goed met De Tellerlikker,



Bert van Vondel op zijn nieuwe lokatie. "De Tellerlikker BV in Heiligerlee." (foto: Richard Riemeyer)

te goed eigenlijk. Zo goed dat directeur Van Vondel steeds meer "de schurft kreeg aan zijn rol" omdat hij zich steeds vaker moest voordoen als iemand anders omdat dit in bepaalde kringen van een directeur wordt verwacht. "Van Vondel in driedelig pak? Af-schuwelijk, maar ik kwam er vaak niet onderuit. En dan al dat blabla, niets voor mij, maar ze willen het horen."

Uitgever en distributeur

Van Vondel kwam steeds meer onder druk te staan. Binnen het bedrijf moest hij van alle markten thuis zijn, hetgeen ten koste ging van zijn creativiteit.

Stress en spanning stapelden zich op en deden een aanslag op zijn gestel. "Ik had de keuze tussen de kwaliteit van het leven en de kwaliteit van het werk. Ik heb voor het leven gekozen, door de drukkerij af te stoten. En ik ben er blij om, want ik krijg weer ruimte in mijn hoofd."

In het nieuwe pand aan de Provincialeweg 103A in Heiligerlee zet Van Vondel zijn liefde, de uitgeverij, voort. De uitgeverij van de inmiddels 'wereld'beroemde (streektaal)kaarten en kalenders krijgt gezelschap van een distributiecentrum. "Een centrumpje hoor, want ik wil niet meer al te groot. De Tel-

lerlikker gaat samenwerken met de twee grootste kaartenuitgeverijen die ons land heeft gekend: Muva en Spanjersberg. Voor hen gaat het Winschoter bedrijf de distributie van kaarten verzorgen."

Uitgeverij Van Vondel

Van Vondel zou zichzelf niet zijn als hij toch niet iets nieuws toevoegt aan zijn ingekrompen bedrijf. Het wordt wederom een uitgeverij. "Een uitgeverijtje", verkleint Van Vondel. "En wel één onder mijn eigen naam: 'Uitgeverij Van Vondel'. Hierin wil ik de dingen gaan doen die ik al jaren van plan ben te doen maar door tijdgebrek nooit heb kunnen doen. Zo heb ik plannen om mijn eigen manuscripten uit te brengen, evenals werk van beginnende en onbekende schrijvers. Het wordt gewoon iets heel leuks", klinkt het enthousiast.

Telefoon

De verhuizing naar Heiligerlee is 1 augustus een feit. Naast het verlaten van Winschoten valt het Van Vondel zwaar dat hij zijn eigen vertrouwde telefoonnummer niet kan behouden. Bert: "Dat is een telefoonnummer met historie. Dat nummer heb ik altijd gehad, zowel privé als zakelijk. En toen ik na enige tijd in Utrecht gewoond te hebben weer terugkwam in Winschoten, kreeg ik hetzelfde nummer terug. Het is gevoelsmatig mijn nummer, maar blijft verbonden aan de drukkerij op het Oldambtplein." De Tellerlikker is vanaf 1 augustus te bereiken via tel. 432736.

SJR. 132 22-7-20