

Een nieuwe start en 'een Tiepmiep met hoar-op-de-koezen'

Van onze verslaggever
René Otterloo

WINSCHOTEN - De Winschoter drukker/uitgever Bert van Vondel slaat een andere weg in. En Van Vondel zou Van Vondel niet zijn als 'ie dat niet op een bijzondere manier zou doen. Gisteren verscheen in enkele huis-aan-huisbladen in Oost-Groningen een prominente personeelsadvertentie, waarin hij voor zijn uitgeverij Tellerliker (die met ingang van 1 augustus verder gaat in Heiligerlee) een onvervalste 'Tiepmiep' zoekt. En die betreffende Tiepmiep moet, aldus diezelfde ingezonden mededeling, over een eigenschap beschikken die niets aan duidelijkheid te wensen over laat: 'Hoar-op-de-koezen'.

Zoals vorige week gemeld, heeft de bekende Winschoter zakenman zijn drukkerijgedeelte aan de rand van het Oldambtplein verkocht aan twee inwoners van Slochteren. Van Vondel gaat alleen verder met zijn uitgeverij in een klein kantoortje, met daarbij een dijk van een opslaghal, in een onderkomen aan de Provincialeweg in Heiligerlee.

De verkoop van zijn drukkerij, inclusief personeel, was een pak van zijn hart. De drukkerij/uitgeverij bezorgde Van Vondel een dusdanig grote werkdruk, dat hij gezondheidsproblemen kreeg: last van z'n rikketik en suikerziekte. "Ik had al met al toch twaalf man in dienst en daar blijven er nog drie van over. Dat scheelt een slok op een borrel. De drukkerij is op een goede manier overgedragen, ik blijf er nog klant met mijn drukwerk en ik voel me nu frank en vrij. Verlost van de druk kan ik nu weer dingen gaan doen die ik leuk vind en waarvan ik denk dat ik er goed in ben. Ik kan mijn creativiteit weer kwijt."



■ BERT VAN VONDEL
..frank en vrij...

De handel in de streektaalkaarten, waarmee Van Vondel zes jaar geleden naam maakte, wordt een basis waarop zijn uitgeverij gaat bouwen. Het zijn inmiddels niet alleen meer 'Grunneger dialectkaartjes'; ook in Drenthe, de Achterhoek, Twente, de Veluwe, Salland, Brabant en Limburg prijken de karakteristieke ansichten in de kaartenmolens van boekhandels en leetuurhallen. De Winschoter zakenman is op het ogenblik in onderhandeling met enkele uitgeverijen voor wie hij ook landelijk de opslag en distributie moet gaan regelen.

Naast dit alles is het de opzet van Van Vondel om naast de al bestaande uitgeverij nog een ander bedrijfje op te richten, dat zich gaat bezighouden met het uitgeven van boeken. "Het moeten boeken worden die in een beperkte oplage worden gedrukt, van een nieuwe lichterij schrijvers waarvan ik vind dat die een kans verdienen. Het liefst in de non-fictiesfeer, maar het mag ook best wat diepgravender zijn. Over filosofie of levensbeschouwing bijvoorbeeld."

Nichol 9-7-9