

kend op het gewone volk. Vertegenwoordigers van de laatste bevolkingsgroep hoefden er dan ook niet over te peinzen lid te kunnen worden van de nieuwe vereniging. "Thalia was een elitair-liberale vereniging, die onder haar ledenkele vooraanstaande Bedumer dames en heren, maar ook boerenfamilies kende." Gewoonten die appelleerden aan een goede opvoeding bleven jarenlang in ere. "Hulde, hulde. Hulde, " riep de burgemeester dan na afloop van een succesvolle opvoering van een stuk em het publiek volgde hem gedwee. Maar anno 2001 is Thalia 'verworden' tot een gewone vereniging, een club waarin ups en downs elkaar afwisselden. En een superieure houding naar de rest van het dorp heeft Thalia al jaren niet meer. De vereniging is op aarde teruggekeerd en leeft voort tussen gewone stervelingen.

Maar traditie is er om in ieder geval aan te herinneren. En traditie heeft Thalia, zo blijkt uit het overzicht van de geschiedenis van deze rederijkerskamer. Het is allemaal keurig opgetekend – soms met de enige zelfspot – in het programma-boekje dat voor de viering van



Een beeld uit de geschiedenis van Thalia

het honderdjarig bestaan op 24 november werd samengesteld. Thalia een eeuw oud inmiddels, weliswaar lang niet de oudste rederijkerskamer in onze provincie, maar desondanks toch met een respectabele geschiedenis.

Het was de onderwijzer J.W. Braam van de openbare school in het dorp die in november 1901 de stoot gaf tot de oprichting van Thalia. Het had te maken met een andere ontwikkeling in Bedum (maar niet alleen daar trouwens), want in die tijd verloren de zangverenigingen die het dorp rijk was nogal wat leden aan de plotselinge opkomst van de fanfarekorpsen. De laatst overgebleven zangers besloten de verenigingen op te

heffen en in plaats erderijkerskamer op te richten voor de eigen cultuurfing.

Onder de leden van uur waren er geen vadersmeerde, katholieke dershuize. Er was een aparte start, maar daar het bestaan van Thalia minder florissant. Vele eerste leden bedankten belangstelling voor komsten was slecht. Iedereen van de Eerste oorlog ontstond er een aan mannelijke leden werd veroorzaakt door bilisatie, waardoor verzoefden. Ook na Oorlog' bleef de storm bij Thalia: het ledent