

Historie van 'eerste generatie' Turken in Veendam in kaart

Boek in wording

Van onze verslaggever
RENÉ OTTERLOO

Veendam – De vereniging Turk Der in Veendam, de plaatselijke moskeevereniging en de welzijnsinstelling Compaen gaan samen de geschiedenis van de Turken in kaart brengen, die zich als de zogeheten 'eerste generatie' in Veendam vestigden. Het is de bedoeling dat het resultaat uiteindelijk in boekvorm (tweetalig:

Turks/Nederlands) verschijnt. Eind jaren zestig kwamen de mensen als gastarbeiders naar ons land om in Veendam aan het werk te gaan bij onder meer de radiatorenfabriek Duintjer en bij het bedrijf Marko. De voorzitter van de vereniging Turk Der, Fazil Cetin, vertelt dat de werkgroep Geschiedenis Turkse bevolking inmiddels zo'n zeventig namen op papier heeft van mensen die

eind jaren zestig, begin zeventig vanuit Turkije neerstreken in Veendam. "Iets meer dan de helft van deze groep woont nog altijd in Veendam, de anderen zijn deels weer teruggekeerd naar hun geboorteland en deels verhuisd naar andere plaatsen in Nederland", aldus Cetin.
Eerste generatie
Naast de verhalen van de Turkse mensen zelf zoekt de

werkgroep ook mensen die iets willen vertellen over de periode waarin de eerste Turken naar Veendam kwamen. "Het moet een boek worden met foto's en interviews met en over deze eerste generatie. Hoe ze hier terecht kwamen, wat hun ervaringen waren, waar ze uiteindelijk terechtgekomen zijn, enzovoorts. Er gaat inderdaad veel tijd in zitten, maar daarvoor hebben we ook een brede werkgroep in het leven

geroepen. We hopen dat we over anderhalf tot twee jaar zo ver zijn, dat we het onderzoek gereed hebben."
Doel
De initiatiefnemers hebben niet alleen het doel voor ogen om deze specifieke geschiedenis boven water te halen. "Wij willen die verhalen met name voorleggen aan de derde en vierde generatie Turken in Veendam. Volgens ons is dat

erg leerzaam." Er is ook een idee geopperd om gelijktijdig met de uitgave van dit boek een tentoonstelling te houden in het Veenkoloniaal Museum. Geïnteresseerden die mee zouden willen werken aan dit project of die over dit onderwerp iets te vertellen hebben kunnen zich melden bij het Vrijwilligersbureau van stichting Compaen, telefoon 0598-698146.

NHAN 15-12-01