

Winschoter bieb blij met nalatenschap Kasper Uil

■ WINSCHOTEN – Tienduizenden waardevolle boeken liet de in september '98 overleden Winschoter natuur- en kunstliefhebber Kasper Uil na. Zijn weduwe, Efine Uil-Dik, besloot de openbare bibliotheek in Winschoten een keus te laten maken uit de imposante nalatenschap. Kiezen bleek een welhaast onmogelijke opgave.

Directeur Martien de Vries en z'n collega Betty Hoekstra keken hun ogen uit in de gigantische bibliotheek die Uil had opgebouwd. „We konden niet begrijpen hoe iemand zo'n omvangrijke collectie bezat, bovendien uiterst gedetailleerd en netjes gerangschikt. Eerst kregen we een hebbertig gevoel, daarna bijna gênant: je zat toch aan iemands nalatenschap”.

De Vries en Hoekstra slaagden er toch met hulp van het echtpaar Elzo en Betty Witter in de informatieve afdeling te verrijken met honderden boeken. Ze zijn ter beschikking van het publiek. Maar altijd herkenbaar, de boeken werden immers voorzien van een 'eigen' rugsticker. Een uiltje. Bovendien werd de Winschoter bieb verblijd met een antieke boekenkast met een aantal antiquari-



sche natuurboeken. „Die boeken mogen slechts onder toe-

zicht worden ingekeken. Ze zijn immers te kostbaar en

waardevol”, legde burgemeester Janny Vlietstra uit. Vlietstra

bood het eerste exemplaar van de fraaie catalogus, die de in-

houd van de boekenkast ver-raadt, aan mevrouw Uil-Dik. „Een bijzonder mens”, omschreef Vlietstra Uil, die in Winschoten een gerenomeerd schildersbedrijf leidde. „Winschoten mag trots zijn op zo'n begaafd en ontwikkeld man met een enorme passie voor de natuur en kunst”. Behalve schilder was Uil een be-genadigd violist. Hij kreeg onder-richt van muziekpedagoog Cerfontaine en speelde met tal van plaatsgenoten in tal van or-kesten en ensembles. De Winschoters kenden hem als na-tuurbeschermer. Vlietstra her-innerde er aan dat Uil de tweede man in de provincie was die een ringvergunning kreeg en al in de jaren vijftig, dus vervoer Lenie 't Hart, een in nood geraakt zeehondje redde en verzorgde. Zijn naam is trouwens verbonden aan een van de eerste asiels in de regio: dat in Bellingwolde.

Een groot deel van de honderden natuur- en kunstboeken zien er puntgaaf uit. „Alsof ze zo uit de winkel komen”, ver-wonderde De Vries zich. De 'uil-boeken' zijn alleen al daarom een geweldige aan-winst voor de Winschoter bieb, en daarmee een blijvende na-gedachtenis aan Kasper Uil.

◀ Burgemeester Janny Vlietstra en mevrouw Efine Uil buigen zich over de catalogus.

Foto Harry Tielman

98 26-2-00