

Monumentaal boek over Uithuizen

Het Groot Fotoboek van Uithuizen is de titel. Afgelopen zaterdag ontving burgemeester Hans van der Laan van de gemeente Eemsmond het eerste exemplaar van het werkelijk monumentale boek. Dat geeft in tekst en vooral foto's een kijk op het dorp Uithuizen en omgeving door de jaren van de vorige eeuw heen. Het is samengesteld en geschreven door de heer A. Bolt uit Rotterdam, een oud-Oethoester. Hij nam ook het initiatief voor het boek. Een speciale plaatselijke commissie stond hem bij de voorbereiding en het (archief)onderzoek bij. Het dient gezegd, dat de heer Bolt én de commissie hun taak serieus hebben opgevat. Ze zullen veel inwoners en oud-inwoners van Uithuizen een plezier hebben gedaan met het boek. Dat blijkt ook, want op de plaatselijke Rabobank – waar de boeken kunnen worden afgehaald die bij voorintekening zijn besteld – wordt deze week een ware stormloop gehouden door nieuwsgierigen naar het boek.

De samensteller is er zelfs in geslaagd een foto op te duikelen van wat ongetwijfeld een van de eerste



Een autobotsing in Uithuizen in de beginjaren dertig. Die baarde toen veel opzien.

auto-ongelukken in het dorp is geweest. Op een zomerse dag in de beginjaren dertig, zo meldt hij, was het op straat ter hoogte van het pand Bolwijn mis. Een vrachtwagen van Oranjeboom Bieren botste op een zogenaamde A-Ford. De bestuurder van de bierauto had geen voorrang gegeven aan de personenwagen. Met de materiële schade viel het – aan de foto te zien – nogal mee. Tja, de vroegere auto's waren dan ook wat minder blikkerig gebouwd dan die van tegenwoordig! Maar een belevens in Uithui-

zen was de botsing wel: zo ongeveer het halve dorp lijkt te zijn uitgelopen om zich persoonlijk op de hoogte te kunnen stellen...

Het Groot Fotoboek van Uithuizen is ongetwijfeld een boek waar vele inwoners zichzelf en vooral anderen en situaties in herkennen. De dorpsbeelden volgen elkaar op, het ene na het andere, recente foto's, maar ook exemplaren uit de jaren zestig, maar ook uit langer vervlogen jaren. Ook de buurtschappen rond Uithuizen blijven niet onbesproken

en onbelicht. Het was bovendien een aardige gedachte om een aantal kleurenfoto's op te nemen; het geeft het boek net dat beetje extra dat het doet uitsteken boven vele andere boeken in dit genre.

Ook de wordingsgeschiedenis van 't Oldörp staat beschreven, het initiatief van ds. Gaaijkema om een gemeenschaps-huis te stichten voor scholing van jonge en werkloze arbeiders. Het centrum groeide uit tot een volkshogeschool. De bevrijding komt in een drietal foto's aan bod en er is het ver-

haal van de gevelsteen van de afgebroken synagoge. Na lang in het bezit te zijn geweest van een Uithuizer familie maakte die een omzwerfung door Nederland en kwam uiteindelijk in het Joods Historisch Museum in Amsterdam terecht.

Het Groot Fotoboek van Uithuizen kost 85 gulden en is (alleen deze week) verkrijgbaar bij de Rabobank Uithuizen. Daarna kan men zich wenden tot de commissieleden A.H. Bolt, J.E. Ekema, P.H. Wierenga in Uithuizen.



Wateroverlast aan de Spoorstraat na een wolkbreuk in 1915.



Bertus Werkman, die als boer nooit met een tractor wilde aanschaffen, aan het werk met paarden en zaaimachine.

Nvkv 9-11-00