

Gaaikema

Een reactie op het interview met Seth Gaaikema dat 10 mei in deze krant stond

Met grote interesse heb ik het interview met Seth Gaaikema gelezen, waarin hij over de plek vertelde, namelijk de kasteeltuin van de Menkemaborg in Uithuizen. Ik ben een fan van Seth, want ik waardeer hem als schrijver, cabaretier en filosoof. Ook ben ik het met hem eens over de bekoring van de tuin van de Menkemaborg. Alleen denk ik, dat de herinneringen aan het Hogeland (hij bracht daar zijn jeugd door) niet helemaal kloppen. Seth beweert dat het daar altijd waait en dat het Groninger landschap alleen in de zomer mooi zou zijn, maar in de winter naargeestig. Sinds drie jaar wonen mijn man en ik (uit het Gooi komend) met veel genoegen in een pittoresk dorpje. We hebben dus alle seizoenen een paar keer meegemaakt. Ook wij vinden het landschap hier in de zomer schitterend. Echter, we kunnen ons niet verenigen met Seth's mening, dat het landschap in de winter naargeestig of onheilspellend zou zijn. Dat het er altijd waait, vinden wij ook niet. Eerlijk gezegd, kwamen we met dit vooroordeel opgezadeld naar Groningen. Ik blijf een fan van Seth en verheug me op zijn nieuwe shows, toch meen ik te moeten opkomen voor onze nieuwe liefde: het Groninger landschap.

Westeremden, I.H. Niemann-Veits



Seth Gaaikema vertelde onlangs in deze krant over de kasteeltuin van de Menkemaborg in Uithuizen.

Foto: Archief Dvhn

Dvhn 23-5.03