

NOORDER



door Jaap D. Homan

## Commissie werkt aan boek H. de Cockschool in Ulrum

**H**onderd jaar geleden werd in Ulrum de Schoolvereniging H. de Cock opgericht. Dat gebeurde twintig jaar na de oprichting van de christelijke school. De eerste twintig jaar viel de school onder de kerkeraad van de Chr. Ger. Gemeente Ulrum. In de eerste notulen werden de beweegredenen voor het oprichten van een bijzondere school in 1870 duidelijk omschreven. „Bij den Kerkeraad van deze Chr. Geref. Gemeente was al sedert langen tijd de hooge noodzakelijkheid ingezien dat de kinderen onderwezen zouden kunnen worden, nevens het leeren in de noodige wetenschappen en kundigheden ook mede in de noodigste waarheden, welke de bijbel ons leert, en welke in de Staatsschool niet mogen ge-

taal. Na diverse uitbreidingen was de school vanaf 1905 4-klas-sig. In 1916 werd de lagere school verder uitgebreid want toen werd in hetzelfde gebouw een begin gemaakt met de ulo. In dat jaar kreeg de school ook de naam, die nu nog wordt gebruikt.

In 1954 kregen beide onder-wijsvormen een eigen hoofd na-dat in het voorgaande jaar de la-gere school al een eigen gebouw had gekregen. Enige jaren eerder al, in 1947, was ook de kleuter-school van start gegaan. „Klim-op“ kreeg onderdak in het stati-onsgebouw. In 1961 kregen de kleuters een eigen onderkomen aan de burg. Harteveltstraat. Van-aaf augustus 1983 kreeg de open-bare school een eigen kleuteraf-delung zodat het aantal kleuters



● De Hendrik de Cockschool in Ulrum omstreeks 1925.

leerd worden, om zoo als het daar heet, niemands gevoelens te kwetsen.”

Aan het 100- en 120-jarig bestaan wordt in het najaar enige aandacht geschonken. Tijdens een feestelijke vergadering wordt dan een jubileumboek gepresenteerd. Plannen voor een reünie bestaan er niet, iets dat veel oud-schoolgangers volgens de heer G.W. Braam spijtig vinden. Misschien is 120 jaar ook wel niet iets voor een groots opgezet feest maar uit oude kranten is hem wel duidelijk geworden dat men daar zestig jaar geleden - ook toen dus geen specifieke feestjaren (40 en 60 jaar) - anders over dacht.

Braam (Asingastraat 32, 9971 LB Ulrum, tel. 05956-2016) is lid van de commissie Jubileumboek. Hij hoopt dat oud-leerlingen nog eens een duik willen nemen in de oude foto's omdat men graag een zo compleet mogelijk beeld wil schetsen van het reilen en zeilen van de school (ulo/mavo, lagere school, basisschool en kleuterschool).

Er was lang opgezien tegen het stichten van een eigen school, vooral wegens de kosten. Maar toen men er ook één keer van overtuigd was dat de school er moest komen werd er ook vaart achter gezet en nog in het oprichtingsjaar (1870) ging de school van start met 72 leerlingen, die werden ondergebracht in één lo-

aan de „Klimop“ terugliep.

Bestuurlijk waren er ook een paar veranderingen. In 1982 kwamen de drie scholen (kleuterschool, lagere school en mavo) onder één bestuur. Twee jaar later, bij de invoering van de basisschool kwam de mavo onder een apart bestuur.

Als eerste onderwijzer werd in 1870 W. Nipperus uit Harlingen benoemd tegen een salaris van 500 gulden per jaar. Dat geld kwam via diverse kanalen binnen. Na het besluit tot het starten van de school werd er een 'Hoofdvereniging' opgericht die tot taak had jaarlijks 200 gulden voor het 'traktement' van de hoofdonderwijzer bij de schoolcommissie op tafel te leggen. Bovendien is in het eerste notulenboek een lijst opgenomen met namen van 88 personen die samen toezegden 192,45 toe te betalen op elke 100 gulden die er te kort is. De toegezegde bedragen variëren van 25 cent tot 20 gulden.

Besloten was dat de ouders voor schoolgaande kinderen per week 5, 7½ of 10 cent per week aan schoolgeld moesten betalen. In de loop der jaren bleek het dat deze bijdrage voor sommige ouders te hoog was. Gelukkig konden deze ouders een beroep doen op de diaconie; voor die 'bijstand' werd in de kerk ook gecollecteerd.