

Unikenkerkhof

Jaren geleden hebben wij Stadskanaal bezocht. Daar kwamen wij terecht op een kerkhofje van de familie Uniken aan de Unikenkade. We maakten er een foto. Kunt u ons wat meer over het kerkhofje vertellen en over het afgebeelde wapen?

De begraafplaats, die u bezocht, is een van de weinige familiebegraafplaatsen in Nederland. Het kerkhof is gesticht door de familie Uniken, die betrokken waren bij de vervening van het gebied aan de zuidkant van Wildervank. In 1859 werd Jan Uniken als eerste begraven. In de jaren zestig vond de laatste teraardebestelling plaats. De familie Uniken was afkomstig uit de omgeving van Bellingwolde en was actief als verveners in Wildervank en werkte ook mee aan de aanleg van het Stadskanaal, langs welke waterweg de turf naar de stad Groningen werd vervoerd. Jan Uniken, die leefde van 1783 tot 1859, had een grote boerderij, de Unikenborg, die stond aan het einde van het Oosterdiep in Wildervank, vlakbij



waar later het Stadskanaal zou lopen. Hij legde in de nabijheid de begraafplaats aan. In 1859 werd hij er zelf als eerste begraven. Later volgden nog ongeveer dertig familieleden. Op de graven komen ook de namen voor van verwante families, zoals Van der Tuuk, Hees en Koenig. De familiebegraafplaatsen zijn vrijwel alle ontstaan in de tijd van Napoleon. Families van aan-

zien begroeven hun doden voor die tijd in kerken. Napoleon verbood dit, uit hygiënisch oogpunt. Vandaar dat de families alternatieven creëerden in de vorm van eigen begraafplaatsen. Op het door u gefotografeerde grafmonument staat het familiewapen, bestaande uit elementen, die met de vervening te maken, alsmede een leeuw, een ster en een roos. *y d 12 - 11 - 9 d*