

Strunen door Glimmen, Onnen en Noordlaren

Kleine Dorpenvereniging zet aantrekkelijke wandelroute uit

Vorige week heeft de Vereniging Kleine Dorpen Groningen (VKDG) haar nieuwste struunroute uitgebracht. Het gaat om een wandelroute van zo'n 19 kilometer, die over onverharde en verharde wegen voert door de dorpen Glimmen, Onnen en Noordlaren. De route begint bij café Blankeweer aan de Zuidlaarderweg in Glimmen, maar kan ook elders langs de route worden opgepakt. De route is bovendien in twee delen te splitsen, zodat er ook kortere wandelingen te maken zijn.

De routebeschrijving beperkt zich niet alleen tot aanwijzingen hoe te lopen. De struunroutes van VKDG bevatten ook veel historische bijzonderheden over het gebied waarvoor de wandelaar gevoerd wordt. Schrijver Beno Hofman wist zich gesteund door goede informanten: B.F. Eisses, H.M. Luning en R. Rademaker.

Het verdient aanbeveling de beschrijving eerst thuis te lezen. Dan komen de aardige informaties, doorspekt met leuke anekdotes veel beter tot hun recht. Al wandelende zal men onderweg dan plekken en gebouwen uit de beschrijving herkennen.

De struunroute - het is nummer 11 in de reeks - leidt de wandelaar langs het Landgoed De Poll, door het Noordlaarderbos en het hunebed, door het dorp Noordlaren en vervolgens door de Appèlbergen, de Onneres en Onnen. Daarna wordt het spoorwegemplacement overgestoken via de viaduct en komt de wandelaar in Harenermolen, langs het Hemrik en het Huis

** De Hoge Hereweg deed in vroeger jaren tijdens de kermis op Tweede Paasdag steevast dienst als drafbaan voor de paarden. Deze foto dateert uit de jaren twintig.*



** Het Haventje van Noordlaren ter hoogte van het voormalige café Kamphuis. In het haventje ligt het turfschip van de familie Kruizinga. Tot in de jaren zestig kwam dit schip naar Noordlaren. Deze foto dateert uit de jaren dertig. Op het schip zitten van links naar rechts Harm Harms, Jan Harms en Hendrik Nijdam. Voor het huis (vlnr) staan Edo Kamphuis, Piet Kamphuis, Edo's vrouw Jantina, hun dochter Ida en vermoedelijk Evert Lamberts.*

te Glimmen en tenslotte via de Meentweg en de Zuidlaarderweg weer bij café Blankeweer.

De routebeschrijving is onder meer te koop bij café Blankeweer, de VVV te Haren en bij Boekhandel Boomker & Savenije. De prijs is slechts f 3,95 en volgens de VKDG vliegen de routebeschrijvingen inmiddels als warme broodjes over de toonbank.

Meester naar knip

In de beschrijving van struunroute 11 vindt de wandelaar niet alleen aanwijzingen voor de route, maar ook tal van plaatselijke bijzonderheden en historische gebeurtenissen. Daarmee is de routebeschrijving ook een aardig geschiedenisboekje geworden, dat bovendien mooi geïllustreerd is. Een van de anekdotes uit het boekje willen we U niet onthouden. Het gaat over meester Van Belkum, die rond de eeuwwisseling niet alleen de schoolmeester van het tweemansschooltje in Noordlaren was, maar ook de functie van koster en organist uitoefende. Tijdens de schooluren placht hij nogal eens de kinderen hard aan het werk te zetten om vervolgens zelf via de tuinen achterom een bezoekje aan het illegale café, een stille knip, aan De Steeg te brengen. Wanneer hij weer terugkwam, moet hij steevast voor de klas in slaap gevallen zijn. Dat verhinderde hem niet 38 jaar lang in Noordlaren in functie te blijven.