

'Ik blijf gewoon Nederlands praten'

In Pieterburen kwamen de twaalf finalisten bijeen van de tiende *Grunneger Veurleescup*. Het was een spannende middag voor de scholieren afkomstig van tien verschillende basisscholen. Wie leest het beste een Gronings verhaal voor? Na lang beraad werd de 10-jarige Marjolein Grimme als winnaar aangewezen. Met het verhaal *Paitertje dreum* maakte de leerling uit groep zes van basisschool De Tichel uit Oostwold de grootste indruk op de jury

De vraag die bij iedere winnaar hoort: had je het verwacht?

"Ik was heel erg zenuwachtig. Ik stond helemaal te trillen. Toch ging het voorlezen wel goed, maar ik had niet gedacht dat ik zou winnen."

Waar ging het verhaal over dat je hebt voorgelezen?

"Over de jongen Pieter die altijd heel



Grimme

dromerig is. Andere mensen vinden het soms vervelend dat hij zo afwezig is en altijd droomt. Pieter droomt in het verhaal dat hij circusdirecteur is en wil dat dan later ook zelf worden. Het verhaaltje heb ik zelf uitgezocht."

Spreek je thuis ook Gronings?

"Nee, ik praat nooit Gronings en ik vind het daarom ook leuk dat ik gewonnen heb. Mijn ouders spreken het thuis ook niet echt. Alleen mijn vader hoor ik soms Gronings praten met de buurman."

Waar heb je het dan geleerd?

"Op school heb ik Groningse les gehad. Mijn meester praat veel Gronings. Hij is er erg goed in. Ik heb verder heel veel geoefend. Elke avond heb ik het verhaal voorgelezen aan mijn moeder en op school heb ik het ook een paar keer voorgelezen."

Wat vind je van het Gronings?

"Ik vind het wel een mooie taal, maar ik blijf gewoon Nederlands praten. Ik denk wel dat het Gronings blijft bestaan. Als iedereen dezelfde taal spreekt is het ook saai."

Handwritten signature: D. B. 2401