

Sprookje van Bert Visscher

■ In Slonsk woont een koning die zich erg verveelt. Hij heeft geen zin in regeren en daardoor gebeurt er niks in het land. Belangrijke beslissingen worden niet genomen,



gewichtige seinen niet gegeven en hij heeft zelfs geen zin om toestemming te geven voor belangrijke zaken.

Liever doet hij hele andere dingen zoals het bouwen van een steiger, het verbouwen van een koets en het maken van een zelfportret in de rotsen.

Leuk voor de koning maar vervelend voor de bewoners van Slonsk. Het land verloedert

en dat vinden ze niet leuk. De secretaris van de koning van Slonsk, baron Stiechelmans, schrijft ten einde raad een brief naar de reizende nar. Misschien weet hij een oplossing?

De nar vertrekt en tijdens zijn reis houdt hij een dagboek bij. Zo kunnen we lezen wat er allemaal gebeurt onderweg en hoe de nar er langzaam maar zeker achter dat de situatie ernstig is.

Tijdens de reis leert hij Saschina kennen: een mooi meisje en erg lief. Zij gaat de nar uiteindelijk ook helpen met het vinden van de koning. De nar bedenkt een listige oplossing voor het probleem van de koning maar dat betekent wel dat hij weer naar huis moet. Weg van Sas.

Maar zij heeft beloofd dat ze een keertje komt. En dan zal ze dat toch ook wel een keertje doen?

Het dagboek van de reizende nar met als ondertitel De koning

die zich verveelde is een prachtig 'hebbe-boek'.

Het is een geinig sprookjesachtig verhaal dat met heel veel fantasie en humor is geschreven maar, wat het boek toch echt afmaakt, het is werkelijk prachtig versierd met tekeningen van Jeska Verstegen.

Alleen al bij het doorbladeren wekt het de hebzucht op, zo mooi. De grapjes in de tekeningen zijn bijna net zo leuk als die in de tekst.

Het verhaal is dan ook geschreven door Bert Visscher, de bekende cabaretier.

Zijn kolderieke stijl is herkenbaar en dat is absoluut geen nadeel.

Weet je wat? Lees en bekijk het boek zelf maar eens.

Het dagboek van de reizende nar, de koning die zich verveelde door Bert Visscher met tekeningen van Jeska Verstegen. Uitgeverij Van Goor, prijs 29,95 gulden, leeftijd van 8 tot 88 jaar.

4203-12-99

