

Van streek

■ Uweet dat misschien niet, maar echt léúk nieuws bereikt de krant maar zelden. Wel heeft u begin deze week van onze correspondent kunnen vernemen dat de Drentse Schrieverskring weer haar traditionele nieuwjaarsvisite heeft gehouden. Maar u las niet alles. Want zie wat u is onthouden:

Met voldoening liet voorzitter Klaas Kleine weten dat de in de afgelopen zomer verzonden protestbrieven naar de ambassades van Tsjechoslowakije en Iran (dit in verband met het niet nakomen van de mensenrechten) toch nog resultaat hadden opgeleverd.

En nu komt het: *Al wilde Kleine niet stellen dat Havel president werd vanwege de acties van de Drentse Schrieverskring.*

Nou, ik wéét het nog zo niet.

Bescheidenheid siert ook Kleine natuurlijk, maar het is wel héél erg toevallig: de Drents Schrieverskring stuurt een protestbrief naar Praag en zie wie er nog geen half jaar later president wordt: een *toneelschrijver*.

Zou het dan toch... En zouden ze in Iran dan ook...

„Wat is in godsnaam de Drentse Schrieverskring?” hoor ik Rafsanjani al aan z'n adviseurs vragen. „Dat is die organisatie die de revolutie in Tsjechoslowakije heeft veroorzaakt, excellentie”.

Er valt een beklemmende stilte in de vergaderzaal van het presidentiële paleis in Teheran.

„Toch niet....Toch niet die organisatie van...Klaas Kleine...?”

„Jawel excellentie, niemand minder”.

„Allah zij ons genadig! Wel heren, ik vrees dat ons dan niets anders rest dan de democratie in te voeren. En trek onmiddellijk dat doodvonnis tegen Rushdie in!”

't Zou toch kunnen? Ja toch? Of niet dan?

Dus kom Klaas, niet zo bescheiden hoor.

Op naar Albanië!

Jos Visscher