

# Friezin steekt loftrumpet over Kees Visscher

**S**chrijver Kees Visscher uit Veendam is in Stad en Ommeland van Groningen wereldberoemd. Daarbuiten is hij, naar eigen zeggen, 'nagenoeg onbekend'. Door een deel van zijn Groningstalige werk nu te vertalen in het Nederlands, hoopt Visscher op een breder publiek. Hij heeft daarvoor medestanders gevonden in Friesland. Zoals wij afgelopen week meldden, brengt uitgeverij

Noordboek uit Leeuwarden een Nederlandse vertaling van Visschers roman *Martha* op de markt. Nieuwsgierig naar de beweegredenen, belde de redactie maar eens met Jelma Knol, redacteur van Noordboek.

Jelma Knol: "Het is een eer dat wij het werk van Kees Visscher mogen uitgeven. Het is zo mooi en poëtisch: Kees Visscher is gewoon de top van de Groningse schrijverij. Elk woord, elk lees-

teken staat op de juiste plek en met reden." Toch niet slecht uit de mond van een Friezin. Van de inwoners van Friesland is tenslotte bekend dat zij het eigen cultuurgoed hoog in het vaandel dragen. Als een schrijver uit Groningen in de Friese hoofdstad al op zoveel goodwill kan rekenen, dan moet zijn nationale kostje welhaast gekocht zijn. *If you can make it there, you'll make it anywhere!* (LvK)

DvN 27-3-04