

Uitgeverij Noorderboek heeft een boek op de markt gebracht dat foto's laat zien over Vliegveld Eelde in de periode 1931 tot 1940. Het boek heet 'Het Vliegveld te Eelde doet reeds dienst' en is uitgegeven en samengesteld door de heer H. Visser.

Visser is een echte verzamelaar van kranteknipsels en foto's. "Ik heb in mijn hele leven al veel verzameld. Ik voel mij heel verbonden met de historie en bewaarde daarom automatisch dingen. Dat groeide langzamerhand uit tot hele dossiers.

Ik was de boel aan het ordenen en kwam toen tot de ontdekking dat ik heel veel over het vliegveld Eelde had, wat de moeite waard was om tevoorschijn te halen." Het resultaat is nu in 'Het Vliegveld te Eelde doet reeds dienst' te zien.

De meeste foto's zijn afkomstig uit het vroegere tijdschrift 'Het Noorden in Word en Beeld', omdat er daarnaast in de periode tot 1940 heel weinig is gefotografeerd. Dat maakt het boek juist zo bijzonder. "Het vliegveld kent tot 1940 een heel mooie geschiedenis, omdat het vliegtuig in die tijd nog een heel bijzonder ding was. Het was een sensatie tot en met."

Visser denkt dat het boek vooral interessant is voor mensen die een baan hebben in het 'vliegwereldje'. "Juist in dat wereldje bestaat er veel be-



■ H. Visser ...historie van vliegveld Eelde...

langstelling voor de geschiedenis van het vliegwezen. Praktisch iedere vlieger is geïnteresseerd in de historie van vliegtuigen. Ze vliegen nu in die moderne toestellen, maar het is voor iedere vliegenier een kick om in een oud toestel te stappen."

De officiële uitreiking van het eerste exemplaar geschiedde afgelopen maandag in het restaurant van vliegveld Eelde. Daarbij was de hoogbejaarde heer Vogelzang aanwezig, die vanaf de eerste dag betrokken is geweest bij de aanleg van het vliegveld en jarenlang directeur was.

LOEKS  
14-9-94