

# Alex Vissering

Hoewel Alex Vissering een zoon van de Veenkoloniën is, hij is geboren in Musselkanaal, is hij nu een echte Westerwolder. Hij woont al vele jaren in Ter Apel en verdient



mooi. Het Hogeland heeft zijn charme en het dorp Barth in Oost-Duitsland, waar we vaak verblijven. Daar heb je de kraanvogels, mijn favoriete dier.

**LELIJKSTE PLEK:** Het centrum van Stadskanaal. Allemaal beton, echt vreselijk lelijk. Ik kom er wel eens, maar

vind het helemaal niks.

zijn geld door op de zandgronden muskusratten te vangen. De 47-jarige Vissering is bij het grote publiek vooral bekend als zanger en dan met name van Groningstalige liederen. Hij houdt van de eenzaamheid in de natuur, maar ook van de vele mensen om zich heen als hij zingt. Die combinatie maakt Vissering tot een opmerkelijk mens.

**RESTAURANT:**

Ik ga regelmatig uit eten en houd van verschillende keukens. Een goed stuk vlees is voor mij wel belangrijk, dat vind ik heerlijk. Rattenvlees? Dat kan lekker zijn, maar het moet wel goed bereid worden. Maar noteer als favoriet maar Koch's Geerts, even over de grens in Rütenbrock. Een goed restaurant waar je goed en rustig kunt eten.

**CAFÉ:**

Ik kom niet zo vaak meer in cafés, maar het Zielhoes in Noordpolderzijl trekt me wel. Ik heb er gezongen, maar kom er gewoon ook wel eens iets drinken. De sfeer is er goed en ik houd van het Hogeland. Het is er anders dan hier, maar wel mooi.

**UITGAAN:**

De theaters in de regio bezoek ik met enige regelmaat. En dan vooral muziekoptredens. Onlangs ben ik nog in de Oosterpoort geweest. Fairness trad daar op. Ik kom soms in musea. We gaan al jaren naar Oost-Duitsland, in de buurt van Rügen, en daar bezoeken we musea.

**KLEDINGWINKEL:**

Schrappen maar deze vraag. Van kleding heb ik geen verstand, mijn vrouw koopt het voor mij. Gewoon een broek en een trui en voor mijn werk krijg ik mijn kleding van de provincie. Geen pak, dat heb je goed gezien. Volgende vraag graag.

**MOOISTE PLEK:**

Westerwolde. Een speciaal plekje? Nou, bij het Bourtangerkanaal. Het hoogholtjer bij Bourtange, heel

**FAVORIETE MUZIEK:**

Mijn smaak is zeer divers maar de Eagles vind ik erg goed. Dergelijke muziek uit de jaren zeventig spreekt me erg aan. Southern Pop. Klassiek ook, ook die muziek kan heel mooi zijn.

**FAVORIETE GITARIST**

Ry Cooder. Een fantastische artiest die heel veel verschillende genres beheerst. Hij heeft twee hits gehad. 'He 'll have to go' was er eentje van. Maar hij heeft veel meer moois gemaakt. Jammer genoeg heb ik hem nooit zien optreden.

**ERGERNIS:**

Middelmatigheid bij mensen. Mensen die een beetje aanrommelen en alleen de grote lijnen in de gaten houden. Zulke mensen kom je vaak tegen hoor. Ik houd van personen die een droom hebben, een passie.

**DORP EN STAD:**

Ik kom uit Musselkanaal, maar Ter Apel is mijn favoriete dorp. De sfeer is prima hier. En het Oost-Duitse plaatsje Barth, ongeveer zo groot als Ter Apel. Een stad? Stad Groningen natuurlijk. Ik kom daar erg graag.

**VLUCHTEN:**

Ik ga een eindje rijden in de auto als ik niet goed in mijn vel zit. Of wandelen door storm en regen. Als het maar alleen is. Lekker pierewaaien in de natuur, zo krijg ik mijn kop het beste schoon.

**FAVORIET DIER:**

De kraanvogel. Voor die dieren ga ik ook naar Barth. Als ik een landdier moet noemen, kom ik bij de walvis. De orca, die enorme zwart-witte dieren. Die vind ik heel mooi.

**HET GROTE DOEL:**

Lekker doorrommelen en een goede gezondheid houden. Blijven muziek maken en gitaar spelen. Laat me op mijn 87ste maar van de kruk vallen, de gitaar in mijn hand. Sterven in het harnas.

Tekst: Marcel Looden