

Vledderveen, de benjamin van de Veenkoloniën

Door Marcel Looden

VLEDDERVEEN ■ Je kunt je het nauwelijks voorstellen, maar ooit stonden in het dorp Vledderveen twee bloeiende scholen. Winkels had je ook, en een kerk natuurlijk. Foto's van en verhalen over die voorzieningen staan in het boek dat door Hirzo Schuurman is geschreven: *Vledderveen. Jongste Groninger Veenkoloniën*.

De 69-jarige Schuurman heeft een grote liefde voor de Kanaalstreek. Hij woont in Stadskanaal, gaf daar vele jaren les aan de technische school en schreef vier boeken. "In de jaren zeventig ben ik begonnen met een boek over de geschiedenis van Nieuw-Buinen, mijn geboorteplaats. Vervolgens heb ik over Musselkanaal geschreven en daarna nog over Mussel en Tange-Alteveer."

Het zijn vier geschiedkundige boeken met vele foto's. Schuurman verrichtte zijn speurwerk in gemeentelijke en andere archieven en kwam zo tot zijn kennis. Hij geniet van die zoektochten in het verleden en van het schrijven. Hij kreeg daarom zin om ook van Vledderveen een kroniek te schrijven.

Honderd jaar geleden lag de grond daar nog maagdelijk bij. Al die andere Veenkoloniën hadden toen al een brok historie achter zich. "De gebroeders Maarsingh en Wil-



Geschiedschrijver Hirzo Schuurman (rechts) en zijn grote hulp Roelof Koopman bij het kerkje van Vledderveen.

Foto: Hans Banus

lem Klok hebben er uiteindelijk grond gekocht en in 1903 is een nieuw waterschap Vledderveen met de verveining begonnen", zegt Schuurman.

Evangelist

Zoals in de andere koloniën ging het toen ook in Vledderveen. Veenarbeiders vestigden zich, scheepsvaart kwam op gang, middenstanders openden winkels, er werden een christelijke en openbare

school gebouwd. Een evangelist, Haisma genaamd, ging er ook aan de slag en in het duistere jaar 1914 konden de Vledderveren diensten bezoeken in hun eigen kerkje.

Schuurman beschrijft hoe het dorpje de twintigste eeuw beleefde, de opkomst, bloei en de neergang waar het de voorzieningen betreft. De vliegclub komt natuurlijk ook aan de orde. "Ik beschrijf ook 62 boerderijen en vermeld alle eigenaren. Het boek

heeft in totaal 288 foto's."

De schrijver heeft een mooi levensverhaal van een klein dorp geschreven, hij heeft wederom noest speurwerk verricht. Roelf Koopman, inwoner van Vledderveen, verschafte hem de informatie die hij in de archieven niet vond. Bij beiden, Koopman woont aan de Waterschapsweg in Vledderveen en Schuurman aan de Ahornhage in Stadskanaal, kan de kroniek worden besteld.

Dub. 22 21-10-02