

Schalks, ironisch, vermanend of zomaar opvallend. Dat zijn de voornaamste criteria om in de rubriek Boetndat een plekje te verdienen. Gebeurtenissen, uitspraken en grappige voorvallen zijn het waard door te vertellen. De verslaggevers doen dat graag en zijn dankbaar als de lezer hen een handje helpt. Hebt u een opmerkelijke tip voor deze rubriek, schroom niet daarvan melding te maken. Telefoon: 0597-458111, fax 0597-415138, e-mail o-groningen@dvhn.nl)

Atheïst verleent asiel aan afgedankte bijbels



Bert van Vondel. "Ik vind het belachelijk dat mensen bijbels weggooien. Als ze hun bijbel toch kwijt willen, kunnen ze die naar mijn bijbelasiel brengen.

Foto: Dvhn/Anne Marie Kamp

Westerlee heeft het eerste 'bijbelasiel' van Europa. Asiel? Er staan geen drommen bijbels voor de deur om toegelaten te worden tot de boekenkast. "Maar als mensen hun bijbel-tje kwijt willen, kunnen ze die in een kistje voor mijn woning zetten. Dan zorg ik er voor dat hij een leuk plaatsje krijgt in mijn asiel," zegt Bert van Vondel (44).

"Het sparen van bijbels is als metafoor bedoeld", legt hij uit. "De bijbel staat voor cultuur en omdat steeds meer mensen bijbels weggooien, heb ik het bijbelasiel bedacht. Bijbels mag je nooit te grabbel gooien. Daarvoor

hebben ze te veel waarde."

Acht bijbels hebben tot dusver een plaatsje gevonden in het asiel. Het bestaat uit een boekenkast die in het bidhoekje in de pastorie van de gereformeerde kerk in Westerlee staat. De bijbels blijven in de staat zoals ze de pastorie binnenkomen. "Aan restaureren begin ik niet, alles is toch vergankelijk."

Persoonlijk heeft Van Vondel niets met het geloof. Hij leest geen bijbels en gaat niet naar de kerk. "Maar na het verlies van de meeste grenzen en cultuur vind ik dat er iets moet worden bewaard voor later." (TB)

2017-21-9-02