

# Tweede cd Piratenkoor Hoogezand-Sappemeer

**D**e shantykoren blijven maar doorzingen of er een prijs mee is te winnen. Zo ongeveer elke plaats die mee wil tellen heeft inmiddels zo'n koor. Eerlijksheidshalve moet worden gezegd dat het koor waarover we het nu willen hebben zich geen shanty-, maar een piratenkoor noemt: Voorwaarts Voorwaarts uit Hoogezand-Sappemeer. Hoe het ook zij, dit koor heeft weer een mijpaal bereikt, namelijk het uitbrengen van een tweede cd. Die is inmiddels al op de markt (dirigent Sim Noordhof schonk ons tenminste ruimhartig een exemplaar), hoewel er nog een presentatie met enig feestelijk vertoon komt. Dat gaat in het weekend van 24 en 25 oktober gebeuren. Voorwaarts Voorwaarts organiseert dan de jaarlijkse feestavond in Hotel Struvee in Sappemeer. Dit jaar is die voor het eerst uitgesmeerd over twee avonden. Dit vanwege de grote belangstelling die de avond in vorige jaren trok.

Het koor noemt zich een van de meest gevraagde koren in het Noorden. Het treedt zo'n vijftig keer per jaar op en trekt vrijwel altijd volle zalen. De tweede cd van Voorwaarts Voorwaarts heeft de titel 'Songs of pirates' meegekregen. Een aantal teksten is zelfgeschreven en ook de eigen arrangementen van Sim Noordhof zorgen voor originaliteit.

Vaak wordt gevraagd waarom Voorwaarts Voorwaarts een pi-

ratenkoor is. het antwoord geeft het koor zelf op de hoestekst. Dat komt door Gerrit Wormnest, zogenaamd een oprecht christen, die in 1860 vanuit Sappemeer naar Argentinië vertrok. Hier werd hij - en dat lijkt niet zoveel met zijn geloof te maken te hebben - hoofdman van een stel piraten. Na zijn ontdekking in de omgeving van Buenos Aires durfde hij niet terug naar Sappemeer. Voorwaarts Voorwaarts (het koor ontleent zijn naam aan de tweemastkoftjalk die zo wordt genoemd) noemt zich vanwege deze geschiedenis een piratenkoor. Het is maar dat u dat even weet.

De hoes van de nieuwe cd van Voorwaarts Voorwaarts.



14/11/97