

Te Kunst & Te Keur

Jannes de Vries onvermoeibaar en reislustig

Jannes de Vries (75); onvermoeibaar produktief en reislustig. Voor zijn expositie in Pictura, eind vorige week geopend, had hij 100 schilderijen beschikbaar. Er was „slechts” plaats voor vijftig. Professor H. W. van Os rept in z'n openingspeech van De Vries' afkeer van een overzichtsexpositie. Waarom? „Ik ben bezig en heb het gevoel met iets nieuws bezig te zijn”, zegt Jannes de Vries. Een van zijn nieuwste thema's is de orde die hij in een chaotisch rotslandschap op Sardinië bespeurde. „Chaotisch, maar toch met een zekere orde. Ik heb steeds maar rotsen getekend om iets van die orde te ontdekken”.

Deze zomer was Jannes de Vries wegens droeve familieomstandigheden aan het Noordgroninger Hoge Land gekluisterd. In het voorjaar verbleef hij nog in Noord-Afrika, een gebied waar hij sinds een studiereis in 1923 vrijwel jaarlijks naar toe gaat. Geliefd onderwerp zijn er de bedoelissen. Vaak staan ze model voor zijn bijbelse taferelen. De Vries (geen auto noch rijbewijs) blijft meestal lange tijd op een plaats. Contact met de bevolking is voor hem belangrijk. Dit voorjaar was hij bijvoorbeeld gast op een bruiloft. De tekeningen die hij er maakte hangen in Pictura. „Ik maak de tekeningen weleens uit het hoofd, want eigenlijk mag je er de mensen niet tekenen, dat verbiedt de koran. Vaak doe ik het toch. Ik ben tenslotte bijna twee



Jannes de Vries „kunnen toch niet zien wat ik doe”.

meter lang en dan kunnen ze toch niet goed zien wat ik sta te doen”.

Het werk dat De Vries in Pictura exposeert, dateert vrijwel allemaal van na 1971 toen hij de Culturele Prijs van Groningen (voor 1970) kreeg. In datzelfde jaar onderging hij ook een zware hersenoperatie.

De vaak felkleurige landschappen van De Vries („landschappen zijn voor mij gebeurtenissen”) bijbelse taferelen, gouaches en reischetsen worden tot 31 oktober geëxposeerd in Pictura aan de Martinikerhof in Groningen. (Di. t.e.m. zo. 10-12.30 en 14-17 uur, behalve maandag).

ERIK BEENKER



JANNES DE VRIES ... Don Quichotte ...