



Graddus Nobbe met zijn kroniek over de jarige school.

Foto: DvhN/Anne Marie Kamp

## Alle gezindten in Vriescheloo al 75 jaar onder één dak

Door Marcel Looden

**VRIESCHELOO** ■ Waar gereformeerden, hervormden, baptisten en heidenen samscholen, moet wel een kleine godsdienstoorlog ontstaan. Maar niks daarvan in De Bron, de christelijke school in Vriescheloo. Kinderen van alle gezindten leren er al decennia hun lesjes... in alle rust en vrede. Het resultaat is dat De Bron aan de vooravond van de 75ste verjaardag staat.

Een heel opmerkelijke school dus, weet ook Graddus Nobbe. De inwoner van Wedde zat vele jaren in het bestuur van De Bron maar is vooral schrijver van kronieken. Hij schreef onder meer boeken over de historie van zijn dorp en over de baptistengemeente in Vriescheloo. Nu heeft hij ook een dikke pil over 75 jaar De Bron vervaardigd.

"Mijn opa Graddus Kruijzinga en Harm Nobbe, de neef van mijn pa, behoorden tot de oprichters. Dominee De Haan was er ook bij. Voor ruim 16.000 gulden werd de school gebouwd en in 1929 werd ie geopend, als School met de Bijbel. De behoefte aan een christelijke school was groot, er zaten meteen al 45 leerlingen."

Dat aantal steeg gestaag, het absolute hoogtepunt kwam in 1953 met 109 leerlingen. Meester Mulder, de oom van de huidige meubelkoning Mulder, was toen schoolhoofd. Een bijzondere man, die tijdens de oorlog onderduikers hielp. "Drie landwachten kwamen bij hem thuis, om hem op te pakken. Zijn vrouw hield hen aan de praat, hij ging er vandoor en is ondergedoken bij de familie Heidekamp in Weddermarke."

de allereerste foto van de school + onderwijzers woning, anno 1931



Als School met de Bijbel ging De Bron in 1929 van start.

De school overleefde de bezetting en ook de dreigende ondergang in 1989. Toen zaten er nog slechts 27 kinderen op de school. "Na dat hoogtepunt in 1953 is het minder gegaan, veel gezinnen trokken weg naar indu-

striegebieden. In 1989 moesten we sluiten maar met de teldatum was iets fout gegaan, we zijn voor de Raad van State geweest en hebben succes gehad, de school mocht blijven bestaan."

De naam De Bron bestond

toen pas enige jaren, daarvoor heette ze 'christelijk nationale school'. Christelijk was ze inderdaad. Kinderen van alle gezindten, uit Vriescheloo, Veerveen en Wedde hadden en hebben er les. "Ook onkerkelijken. En nooit problemen of afgunst. De eenheid en sfeer zijn altijd goed geweest." Die sfeer maakt De Bron volgens Nobbe bijzonder en die heeft hij ook in zijn boek trachten te beschrijven. Meer dan driehonderd pagina's telt het werk. Samen met Flip Kiewiet heeft hij het in elkaar gezet.

### ■ VOORINTEKENING

Het boek wordt 5 juni officieel gepresenteerd, tijdens de grote feestdag. Nu al kan worden ingetekend door 34,50 euro over te maken op gironummer 6653429 ten name van Nobbe Trenning te Wedde.

9.831.5-1-04