

Kwaliteit reductieliederen schromelijk onderschat



■ Dichter Dries van Wissen (links) met Gertie Kuitert en Albert Kamphuis

Het had zo mooi kunnen zijn. We geven elke Groninger gemeente ter gelegenheid van de viering van de Reductie van Groningen, 400 jaar tastbare herinnering in de vorm van een eigen Reductielied. Uiteraard laten we die teksten maken door een van onze bekendste Groninger dichters, Driek van Wissen, en wij laten een rasmusicus als Wouter de Koning er prachtige melodieën bij maken. Elk lied zal uitgevoerd worden door plaatselijke artiesten, zodat het een geheel eigen karakter krijgt. Uiteraard zetten we al die liederen ook op een CD, en maken we bovendien een fraai geïllustreerde map met alle teksten en bladmuziek, zodat ze tot in lengte van dagen uit volle borst door een ieder kunnen worden gezongen. Het ging echter al fout toen de tekstdichter zijn eerste produkten afleverde.

In Ten Boer vond men de strofe "Prijs Ten Boer en looft den Heer" godslasterlijk en weigerde men het te zingen. In Hoogezand viel de zin "Al wonen in Woelwijck psychische zieken" niet in goede aarde. De inrichting dreigde zelfs met een kort geding. Groningers zijn blijkbaar zulke nuchtere mensen (of in mijn ogen kunstbarbaren) dat ze een dichter zijn dichterlijke vrijheid niet gunnen. Wel schateren van het lachen in de schouwburg om Herman Finkers, Youp van 't Hek of Freek de Jonge, extra videobanden kopen als onze cabaretiërs met landelijke bekendheid op de buis komen, maar zodra

beeldspraak, scherts en satire dichter bij huis komen voelt men zich beleefd.

Driek van Wissen is niet alleen dichter, hij is ook taalkunstenaar, en het vergt nogal wat taalkunst om een liedtekst te maken. De inhoud moet én zinnig én samenhangend zijn, het moet rijmen en men is met zijn woorden gebonden aan de melodie en het ritme van dit lied. Ligt er dan bovendien nog eens de opdracht om bij 25 verschillende gemeenten een passend lied te maken, dan kan rustig gesteld worden dat Driek van Wissen een topprestatie heeft geleverd. Wie de teksten leest wordt getroffen door een grote mate van his-



■ Jozien Starreveld zingt het Harens kinderliedje