

Rondje maken in een historische bus

Vijfhonderd gulden was het startkapitaal van de Stichting Noordelijk Bus Museum. Voor dat geld werd in '78 de eerste bus aangeschaft. De Gado 4400, bouwjaar 1958, een Leyland Royal Tiger met Verheul carrosserie. Het was de enige overgebleven bus uit die serie van de fabrikant. Heel bijzonder was dat de Leyland-bus de eerste was met een halfautomatische versnellingsbak.

Door Hennie Lemein



Bewonderende blikken gelden een van de oude Gado-bussen in het Noordelijk Busmuseum in Winschoten.

Foto: Archieff/Harry Tielman

De stalling en werkplaats van de Groninger Autobus Onderneming (Gado) aan de P. van Dijkstraat in Winschoten (in gebruik van '54 tot '85) werd geschikt geacht de eerste aankopen te stallen. In de voorbije vijftientig jaar groeide de collectie van een tot dertig bussen. Een aantal ervan is door vrijwilligers liefdevol gerestaureerd, zodat er weer mee kan worden gereden. De 25e verjaardag van het Busmuseum gaat niet ongemerkt voorbij. Op zaterdag 28 juni houdt het museum in Winschoten open huis. Het feestelijk programma wordt opgeleusterd door zangeres Wia Buze, het koor De Esbörgzangers en Kostuumgroep Roden.

De doelstellingen van het

Noordelijk Bus Museum staan ook na een kwart eeuw nog fier overeind: historisch materieel bewaren, restaureren en ermee rijden. De bussen zijn te huren voor uitstapjes zoals familiefeesten en bedrijfsuitjes. Ook houdt het Museum excursietochten in bussen door het noordelijke landschap.

In de vroegere werkplaats, die wordt gehuurd van de gemeente Winschoten, is een steeds wisselende collectie bussen te aanschouwen. Het wagenpark is immers te omvangrijk om in z'n volle omvang te kunnen stallen. In het gebouw aan de P. van Dijkstraat is ook een uitgebreide en unieke verzameling van busgerelateerde zaken te aan-

schouwen, zoals uniformen, onderdelen, kniptangen, halteborden, dienstregelingen, kaartautomaten, foto's en video's. Verder zijn er maquettes en schaalmodellen te bewonderen. De ultieme remise derhalve van de geschiedenis van het noordelijke stads- en streekvervoer en rijdend materieel van busmaatschappijen uit Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel.

Tijdens het open huis op zaterdag 28 juni (van 10.00 tot 16.00 uur) kunnen bezoekers gratis naar binnen. Voor het luttele bedrag van een euro kan een rondrit worden gemaakt in een van de historische bussen. Voor de kinderen is er bovendien een

springkussen. Natuurlijk zijn er souvenirs te koop, zowel van het museum als de optredende artiesten.

■ OPENINGSTIJDEN

Het Noordelijk Bus Museum in Winschoten aan de P. van Dijkstraat (op loopafstand van het bus- en treinstation) is tot en met 31 oktober geopend op woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Van 1 november tot en met 31 maart is het museum geopend van woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt 2,10 euro, kin deren tot 12 jaar en 65 +ers betalen 1,50 euro. Houders van de CJP- en MJK-kaart hebben gratis toegang. 26-6-03