



Muze rond de keukentafel

De eerste pries

Was een betere afsluiting van deze rubriek te bedenken, dan het winnende gedicht van de provinciale 'schrieverswedstried'? Bepaald niet!

De veertienjarige Wendy Hulzebos uit Nieuwe Pekela (zie reportage hiernaast) bleef in de categorie tot en met achttien jaar al haar rivalen royaal voor met haar gedicht 'Ik'. Onze oprechte felicitaties.

IK

*Ik, ligg'nd in 'n staule
boet'n op koale tegels noast
ôns hoes.*

*Ik, mit 'n wit jurkje aan,
rood-blaauw geblaumd.*

Mit witte slofkes aan.

*Ik lach, mien oog'n blaauw
en vrolijk,
blonde plukjes hoar op mien
heufd.*

Ik, wichtje van 'n half joar.

*Ik, op stroboal'n in 'n schure
mit 'n hène op mien schoot.*

*Ik, mit rood toenbroekje aan,
een rood-wit blauwgestreept
truitje d'r onder.*

*Ik, mit 'n kûrtknipt koppie
broen hoar.*

*Mit lach'nde oog'n in
'lach'nd gezichte.*

Ik, wichtje van zes joar.

*Ik, zitt'nd op mien koamer
geboog'n over mien schrift.*

De radio stait aan,

*Ik, mit 'n zwaarte spieker-
broek,*

*een zwaart-witte bloeze,
mien kerstklaiding.*

*Ik, kiek'nd mit blaauwe
oog'n noar de mure.*

*'t Hoar ongekaamd,
peeinz'nd veur mie oet zitten
te stoaren.*

Ik, wichtje van 14 joar.

Alle lezers die in de voorbije periode ooit een bijdrage leverden aan deze rubriek hartelijk dank!